



Παρουσίες

Δημήτρης Λιάγκος



Με αφορμή τα 200 τεύχη του περιοδικού σκέφτηκα να κάνω ένα αφιέρωμα σε κάποιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην Ελληνική ορειβασία και ένα από τα πρώτα ονόματα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν του Δημήτρη Λιάγκου, ενός ανθρώπου που είχα την τύχη να γνωρίσω και προσωπικά, σαν παιδί. Από τις εκδρομές που είχαμε κάνει μαζί, είχα καταλάβει ότι ο κυρ Μήτσος ήταν η ψυχή της παρέας, ο άνθρωπος που ενδιαφερόταν για όλους και η μεγάλη μου συμπάθεια.

Ψάχνοντας στα έντυπα της εποχής για να συλλέξω πληροφορίες για το άρθρο έπεσα πάνω σ' ένα κείμενο του πατέρα μου για τα πέντε χρόνια από το θάνατό του στο ιστορικό για την εποχή, περιοδικό ΑΝΑΒΑΣΗ και αποφάσισα να το παραθέσω αυτούσιο γιατί γράφτηκε από έναν άνθρωπο που εκτός από σχοινοσύντροφός του, ήταν και πολύ καλός του φίλος.

Επιμέλεια: **Θωμάς Μιχαηλίδης**

“**Ε**φέτος συμπληρώνουν πέντε χρόνια από την ημέρα (28 Αυγούστου 1980) που χάσαμε το Δημήτρη Λιάγκο, τον ακούραστο ορειβάτη, τον τολμηρό αναρριχτή, το μεθοδικό εκπαιδευτή, το σπάνιο φίλο.

Ο Λιάγκος υπήρξε μια προσωπικότητα στο χώρο της ορειβασίας. Στο διάστημα της 27ετούς καριέρας του είχε πετύχει πλήθος από ορειβατικά επιτεύγματα στα ελληνικά βουνά και αξιόλογες διαδρομές στις Άλπεις. Είχε στο ενεργητικό του ένα από τα πλούσια αναρριχτικά μητρώα γεμάτο από λαμπρές επιτυχίες.

Ταυτόχρονα ο Δημήτρης ασχολήθηκε και με την αναρριχτική εκπαίδευση: έγινε δάσκαλος και αργότερα μεγάλος δάσκαλος της αναρρίχησης στην Ελλάδα. Κοντά του μαθητεύσανε πολλοί Έλληνες αναρριχητές, από τους πιο ικανούς σήμερα.

Μέλος του Ε.Ο.Σ. παλιότερα, από τα κύρια ιδρυτικά και διοικητικά στελέχη του Σ.Ε.Ο. ύστερα, αφοσιώθηκε στο καινούργιο του σωματείο και μέσα απ' αυτό πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Ελληνική ορειβασία. Ακούραστος εργάτης της ορειβατικής ιδέας, αγνός ιδεολόγος του βουνού, ο Δημήτρης ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα για μίμηση.

Ο Δημήτρης ανήκε στην παλιά φρουρά της ελληνικής ορειβασίας και υπήρξε ένα από τα κυριότερα στελέχη της δεκαετίας 1950-1960, της γενιάς που όπως θα θυμούνται οι παλιότεροι, άλλαξε την πορεία της ελληνικής ορειβασίας και γέμισε από αναρριχτικά επιτεύγματα τη νεαρή και μέχρι τότε φτωχή μας αναρρίχηση. Πραγματοποίησε πολλές πρώτες διαδρομές βράχου στα μεγάλα ελληνικά βουνά καθώς επίσης και πολλές αναβάσεις (αξίζει ιδιαίτερης μνείας η χειμερινή αναρρίχηση του στη Β κόψη του Στεφανίου στον Όλυμπο, στις 31/12/59). Το όνομα του Λιάγκου έχει συνδεθεί και με το άνοιγμα πολλών εκπαιδευτικών διαδρομών βράχου στο Άρμα και το Φλαμπούρι, που επαναλαμβάνονται σήμερα από τους νεότερους.

Ο Λιάγκος αγαπούσε το βουνό, είχε πάθος με την αναρρίχηση, κύρια όμως αγαπούσε τον άνθρωπο. Βοηθούσε τον αδύνατο, πουνούσε το συνάδελφο, λάτρευε το φίλο, θυσιαζόταν για το σχοινοσύντροφο. Η παρουσία του στην ομάδα αποτελούσε εγγύηση και η συμμετοχή του στη σχοινοσυντροφιά, ασφά-

λεια. Ορισμένες πράξεις του ορειβατικής αληλεγγύης δε θα ξεχαστούν ποτέ: Τον Ιούνιο του 1959 κατέβασε στην πλάτη του από την ορθοπλαγιά του Κούβελου, στον Παρνασσό ύστερα από πολύωρες προσπάθειες και με κίνδυνο της ζωής του, το βαριά τραυματισμένο από πέσιμο ογκόλιθου, Αλέκο Κουτσάμπεσι, που τελικά κατόρθωσε να σωθεί. Εί-

κοσι χρόνια αργότερα, το Μάρτη του 1979, στην ίδια, από σύμπτωση, κορυφή και από την ίδια σχεδόν ορθοπλαγιά, κατέβασε το βαριά τραυματισμένο από πτώση Γιάννη Αποστόλη, που όμως πέθανε σε λίγο από εσωτερική αιμορραγία στο κεφάλι.

Έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι εκείνος που έδωσε στο Λιάγκο τα πρώτα αναρριχτικά μαθήματα

Στις φωτογραφίες ο Δημήτρης Λιάγκος με το Γιώργο Μιχαηλίδη από το Φωτογραφικό αρχείο του Γ. Μιχαηλίδη.





στις σχολές του Άρματος και του Φλαμπουριού, και που στη συνέχεια τον οδήγησε στα πρώτα του αναρριχητικά βήματα. Ύστερα ο Λιάγκος έγινε ο πολύτιμος σχοινοσύντροφος στα Ελληνικά βουνά, ο υπέροχος συνάδελφος, ο ανεκτίμητος φίλος. Μαζί αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια πάνω στις ορθοπλαγιές, μαζί κοπιάσαμε, μαζί ξεφυχήσαμε, μαζί κινδυνεύσαμε και μαζί γευτήκαμε τις χαρές και κάποτε και τις πίκρες του βουνού.

Αργότερα ο Δημήτρης ανέλαβε δικές του πρωτοβουλίες: Δημιούργησε σχολές, σχημάτισε ορειβατικές ομάδες, δούλεψε για την προκοπή της αναρρίχησης προσφέροντας όχι μόνο ηθική, αλλά και οικονομική βοήθεια στα πλαίσια πάντα του Συνδέσμου Ελλήνων Ορειβατών, στο Δ.Σ. του οποίου ήταν μέλος.

Οι δράσεις του σε αναρριχήσεις όσο και η προσφορά του σε αναρριχητική εκπαίδευση κλπ.

εξακολουθούσε έντονη όλα τα επόμενα χρόνια και δε σταμάτησε παρά λίγο πριν από το θάνατό του. Αξίζει να αναφερθεί πως λίγες μέρες πριν πεθάνει είχε ανέβει μαζί με άλλους στον Όλυμπο για να εντοχίσουν την αναμνηστική πλάκα με τα ονόματα του Δ. Νικηφορίδη και του Γ. Σούλα, που είχαν πεθάνει εκεί πριν 8 μήνες.

Θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να αναφερθούν όλες οι αναρριχήσεις που στολίζουν το ορειβατικό του μητρώο και να καταγραφεί η δράση του στον τομέα των σχολών, καθώς επίσης και η κάθε είδους προσφορά του στην ορειβασία γενικότερα.

Ο θάνατος του Δημήτρη Λιάγκου άφησε ένα μεγάλο κενό στην ελληνική ορειβασία, στο Σ.Ε.Ο. και σε μας τους φίλους και σχοινοσυντρόφους του.

Παρακάτω δίνουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις σημαντικότερες αναρριχήσεις του Δημήτρη Λιάγκου.

ΟΛΥΜΠΟΣ

Πρώτη χειμερινή της Β. κόψης COMICI από Στεφάνι.

Δεύτερη διαδρομή στο Μύτικα από τα Καζάνια, TD 250μ.

Δεύτερη αναρρίχηση της ορθοπλαγιάς του Σκολιού D+, 350μ.

ΓΚΙΩΝΑ

Πρώτη στην Πυραμίδα BBA ορθ. και άλλες δύο το 59.

Πρώτη της μεγάλης ορθοπλαγιάς στο Λαζόρεμα το 58 και δεύτερη με τον ΒΛΟΤΤΙ το 59. Νέα στην Αετοφωλιά του Λαζορέματος.

Πρώτη της Α ορθοπλαγιάς του Πύργου, Πρώτη και σημαντικότερη αναρρίχηση της Α. ορθ. της Πλατυβούνας, TD+, A1, 300μ., με το Δ. Νικηφορίδη.

ΓΚΙΓΚΙΛΟΣ

Πρώτη της ΒΔ ορθ. 900μ., D

ΒΑΡΑΣΟΒΑ

Πρώτη διαδρομή 600μ., D

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Πρώτη διαδρομή στην Α του Κόρακα.

Πρώτη διαδρομή στη ΒΔ. ορθ. του Γιδοβουιού

Πρώτη χειμερινή της κόψης των Σουφλιών

Πρώτη χειμερινή του κεντρικού λουκιού των Σκόρδων.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πρώτη διαδρομή στον Κούκο

Πρώτη στις Φαιδριάδες Πέτρες

Πολλές διαδρομές στο Ζεμενό.

ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

4 πρώτες διαδρομές σε ισάριθμες ορθοπλαγιές (350-500μ., AD-TD)

ΑΓΡΑΦΑ

2 πρώτες αναρριχήσεις στη Νιάλα και Μαραθιά. ”



Το κείμενο αναδημοσιεύεται από το περιοδικό ΑΝΑΒΑΣΗ, 02/1985, τεύχος 13, σελίδα 17-18



LIVE AS YOU THINK

Per ogni modo di vivere
e pensare l'outdoor
c'è un modello ideale "SCARPA®".



ZORE XCR



KAILASH GTX



DAYLITE XCR



ZEN



VENTURE

81142 85030912 3 - KENTRO 852/9096 - TEL. 0315-379185
wds@scapaltd.it • www.venture.gr

VENTURE

170000 - 852/9096 - TEL. 0315-475300
wds@scapaltd.it • www.venture.gr