



Αποστολή

στο Αραράτ



Κείμενο – Φωτογραφίες: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΣ**

Από 4 μέχρι 12 Ιουλίου έλαβε χώρα το ταξίδι στην Ανατολική Τουρκία που διοργάνωσε το Base Camp του επαγγελματία ορειβάτη Παναγιώτη Κοτρωνάρου και από 6 μέχρι 9 Ιουλίου διήρκεσε η ανάβασή μας στο μυθικό Αραράτ των 5165 μέτρων, στην οποία πήρε μέρος και ο γράφων, μέλος του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών.

Το Αραράτ, επί του οποίου ο Θεός, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, φανέρωσε μέσω περιστέρως στο Νώε την απόφασή του να αφήσει την ανθρωπότητα να συνεχίσει να υπάρχει, είναι παγκοσμίως γνωστό όρος, το οποίο ανεβαίνουν ορειβάτες από όλον τον κόσμο.

Ηφαιστειογενές όρος και χωρίς δάση, δεσπόζει του κάμπου του Ανατολικού Κουρδιστάν, μόνο του και κυρίαρχο στην περιοχή, η πετρωμένη λάβα του οποίου εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα πέραν αυτού.

Δευτέρα 6 Ιουλίου η ομάδα των 16 ατόμων ξεκίνησε την πορεία από υψόμετρο 2000μ. από τους πρόποδες, οι οποίοι απέχουν 70 χλμ. από

την πόλη Dogubeyazit, η οποία απέχει 30 χλμ. από τα περσικά σύνορα. Μετά από πορεία 41/2 ωρών κατασκηνώσαμε στο πρώτο camp στα 3200μ. Τα υλικά κατασκήνωσης και οι προμήθειες μας ακολουθούσαν φορτωμένα σε θαυμάσια τοπικής ράτσας άλογα. Περιπετειώδες στήσιμο σκηνών και όπως – όπως τακτοποίηση υπό βροχήν, συνεχές φαινόμενο στο Αραράτ.

Τρίτη 7 Ιουλίου ανάβαση στα 3900μ. και κατάβαση στο πρώτο camp των 3200μ. για καλύτερο εγκλιματισμό. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου ανεβήκαμε υπό βροχήν στο δεύτερο camp των 3900μ. και ετοιμάσαμε τον εξοπλισμό μας για την τελική ανάβαση στην κορυφή, με ώρα εκκίνησης την 10:30μ.μ. Πράγματι, μετά από ολιγόωρη ανάπαυση η ομάδα των 10:35μ.μ. της Τετάρτης με τρεις Κούρδους οδηγούς βουνού και φακούς ανά κεφαλήν ξεκίνησε. Στα 4200 μέτρα βρήκαμε τα πρώτα χιόνια και βάλαμε κραμπόν στις μπότες. Η πλαγιά είχε 35 κλίση και ήταν δύσκολη λόγω συνδυασμού χιονιού – λίθων.

Τοπίο κεντρικής Ασίας με φόντο το Αραράτ.



Ένα υπέροχο φεγγάρι μας κρατούσε συντροφιά, όταν δεν το έκρυβαν τα σύννεφα και η ομίχλη. Στα 4600μ. άρχισε ο αέρας και η ομίχλη.

Περί ώρα 4:30-5:00 π.μ. οπότε ξημέρωνε η πορεία έγινε δυσκολότερη λόγω ισχυρών ανέμων και έλλειψης ορατότητας. Στο σημείο αυτό ο γράφων υπογραμμίζει τη θέληση και την ψυχική δύνα-

**Πετρωμένη λάβα
και το караβάνι των ορειβατών.**



μη των συντρόφων του να ανέβουν το Αραράτ, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Η πρώτη ομάδα κορυφής έφθασε στην κορυφή την 6:07 π.μ. και η κυρίως ομάδα έφθασε την 6:15 π.μ. Συνολικά 12 άτομα από τα 16 έφθασαν στην κορυφή, αναλογία καλή, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών. Μετά τους ολιγόλεπτους πανηγυρισμούς και τις φωτογραφίες ήλθε η δύσκολη ώρα της επιστροφής. Αυτή ήταν δυσκολότερη από την ανάβαση λόγω κόπωσης και ελλιπούς εγκλιματισμού. Ορισμένοι δυσκολεύτηκαν πραγματικά να κατέβουν ομαλά και πάντα υποστηρίζοντο από τους παλαιότερους από μας.

Περί ώρα 10:30 π.μ. της Πέμπτης 9 Ιουλίου, ευτυχώς χωρίς ατυχήματα, φτάσαμε όλοι στο camp των 3900μ. Μετά από ολιγόωρη ανάπαυση ξεκινήσαμε για την τελική κατάβαση μέχρι τα 2000μ., όπου μας περίμεναν τα αυτοκίνητα, πάντα υπό βροχήν.

Για τον γνώστη της ιστορίας είναι συγκλονιστικό να βλέπει τα πεδία και τα ορεινά περάσματα, από τα οποία τόσες και τόσες αυτοκρατορίες του παρελθόντος δημιουργήθηκαν και καταλύθηκαν. Χετταίοι, Λυδοί, Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες, Τούρκοι και Μογγόλοι πέρασαν από τις πεδιάδες αυτές και έγραψαν τη δική τους ιστορία μέχρι το 1514, οπότε σημειώνεται η τελευταία μεγάλη προσπάθεια των σιιτών Περσών να ανασυστήσουν τη δυτική περσική αυτοκρατορία, πλην όμως το τουρκικό πυροβολικό συνέτριψε τα όνειρα του Σάχη Ισμαήλ Σαφαβί και από τότε η περιοχή ζει εν ειρήνη. Οι κάτοικοι, μετά την εξόντωση των Αρμενίων, είναι Κούρδοι, οι οποίοι ζουν ασχολούμενοι κυρίως με κτηνοτροφία. Εντύπωση προκαλεί η παραμέληση της γεωργίας σε μία τόσο πλούσια πεδιάδα. Τα χωριά είναι φτωχά και πετρόχιστα και οι κατασκευές απλές. Γενικά η επαρχία Νομ είναι υπανάπτυκτη, αποτέλεσμα εσκεμμένης πολιτικής του τουρκικού κράτους που φοβάται ότι ένα πλούσιο Κουρδιστάν λίγο απέχει από ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Η περιοχή αποτελεί το όριο μεταξύ Δυτικής και Κεντρικής Ασίας και δείχνει ανάγλυφα τον τρόπο ζωής των νομάδων όπως και τα τοπία της, πανομοιότυπα όλα από το υψίπεδο της Άγκυρας μέχρι την κοιλάδα του Γάγγη, απέραντες στέπες με λίγα δάση.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου επισκεφθήκαμε το παλάτι του Ισαάκ Πασά, μνημείο του 1685 προστατευόμενο από την Unesco. Εντύπωση μας προκάλεσε ο κρατήρας ύψους 60μ. και διαμέτρου 35μ. που προήλθε από πτώση μετεωρίτη το 1892 πέντε χιλιόμετρα από τα περσικά σύνορα. Η διαδρομή μας από την πόλη Dogubeyazit μέχρι το Ιράν αποτελούσε κάποιο τμήμα του Δρόμου του Μεταξίου.

Η εκδρομή έκλεισε με επίσκεψη στα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα αρχαιοελληνικά, ρωμαϊκά, συριακά, βυζαντινά κτλ. και προσκύνημα στην Αγία Σοφία, αιώνιο σύμβολο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.

Ο γράφων εξαιρεί την οργανωτική ικανότητα του Fairways Travel του Γεωργίου Εξάρχου και του Base Camp του Παναγιώτη Κοτρωνάρου, υπεύθυνου για τον ορειβατικό τομέα. Σημειώνω επίσης την εξυπηρετικότητα του τοπικού γραφείου οδηγών βουνού του Dogubeyazit και τη φιλικότητα του κουρδικού λαού, ο οποίος αξίζει σίγουρα μια καλύτερη τύχη.

Η ομάδα.



Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ



σκι για όλους

Ο χειμώνας έρχεται...

Πληροφορούμε τους φίλους του ΣΚΙ, μικρούς και μεγάλους ότι ο Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών οργανώνει για τη χειμερινή περίοδο μαθήματα χιονοδρομίας στον Παρνασσό αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες εκδρομές για τα Χριστούγεννα στις Άλπεις και για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στη Βόρεια Ελλάδα.



Η σχολή παρέχει

- Μαθήματα από έμπειρους γυμναστές σε ομάδες μέχρι 8 άτομα
- Εξοπλισμό σκι - κράνος - μπουφάν
- Μεταφορά
- Ασφάλιση
- Αθλητική Εξέλιξη

Σας περιμένουμε...

Πληροφορίες — Εγγραφές

Λ. Φιλαδελφείας 126, 13673 Αχαρνές,
Τηλ.: 2102461528, 2102404100, Fax: 2102469777
κινητό: 6937337223