

# Καίσαρ Αλεξόπουλος

## 100 Χρόνια Ζωής και Δράσης

Γράφει ο **ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ**

**Σ**τις 10 Νοεμβρίου του 2009, ένας από μας - από τη μεγάλη Ορειβατική και Χιονοδρομική μας Οικογένεια- ο Καίσαρ Αλεξόπουλος, έκλεισε έναν αιώνα ζωής, και γιόρτασε τα Εκατοστά του Γενέθλια.

Σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, και σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, τα μέλη της οικογένειας και δυο-τρεις φίλοι, είχαμε την τύχη να βιώσουμε στιγμές από την πολυδιάστατη Ορειβατική, Χιονοδρομική, και Σπηλαιολογική του δράση, καθώς και από την κορυφαία συμμετοχή του Καίσαρα Αλεξόπουλου στην Κοινωνική, Επιστημονική και Ακαδημαϊκή ζωή αυτού του τόπου (και όχι μόνον).

Στιγμές που ζωντάνεψαν χάρη στη συντροφιά του τελευταίου εν ζωή σήμερα εκπρόσωπου της «Ηρωϊκής» Πρώτης Γενιάς των Ελλήνων ορειβατών, οι οποίοι ήδη από το 1926 (Ομάδα των «Κούκων»), 1928 (Ε.Ο.Σ Αθηνών και Ε.Ο.Σ Πατρών) και 1930 (Ε.Ο.Σ Κεντρικό Συμβούλιο) έθεσαν τις πρώτες βάσεις και προοδευτικά θεμελίωσαν τον «Αλπινισμό», την «Οργανωμένη» Ορειβασία και την «Αγωνιστική Χιονοδρομία», στον τόπο μας.

Καθηγητής στην Έδρα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός, Ερευνητής και θεμελιωτής του πειραματικού συστήματος πρόβλεψης σεισμών ΒΑΝ (Βαρώτσος-Αλεξόπουλος-Νομικός), με πρωτοποριακές Αναρρηχίσεις ήδη από τη δεκαετία του 1930 στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Διασχίσεις Ορειβατικού Σκι, Σπηλαιολογικές Εξερευνήσεις, Πανελληνίες Νίκες

στη Χιονοδρομία, συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή της πρώτης Ομάδας Αναρρηχτών που ιδρύθηκε από τον Ε.Ο.Σ στην Ελλάδα το 1943, και Πρόεδρος στον Ε.Ο.Σ. Αθηνών, σήμερα στα 100 του χρόνια ο Καίσαρ Αλεξόπουλος αποτελεί έναν ολοζώντανο «Μύθο» στο χώρο της μεγάλης Ορειβατικής και Χιονοδρομικής μας Οικογένειας.

Και παράλληλα, διακεκριμένος Παιδαγωγός, φορέας ενός μοναδικού Ήθους, λάτρης της Φύσης και των Νέων Ανθρώπων. Σε όλη την ενεργό παρουσία του στα «Κοινά» προέτρεπε πάντοτε τη νέα Γενιά, και ιδιαίτερα τους φοιτητές του, ν' αγαπούν και να προστατεύουν το Φυσικό Περιβάλλον, καλώντας τους να συμμετέχουν μαζί του, μετά τα μαθήματα, και σε δυναμικές αθλητικές δραστηριότητες στο βουνό.

Ξεκινώντας από την Πάτρα, με εντατική μελέτη τελειώνει το γυμνάσιο στα 16 του χρόνια (τότε αυτό ήταν εφικτό), συνεχίζει σπουδές στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, αφοσιώνεται στη Φυσική, μεινται στον Αλπινισμό και στη Χιονοδρομία, και μετά 11 χρόνια σπουδών επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου ήδη πριν από τον πόλεμο του 1940, στα 30 του χρόνια, γίνεται Καθηγητής στην Έδρα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανακαλύπτει τον Ορειβατικό.

Από τότε, Σαββατοκύριακα και αργίες, τον βρίσκουμε, πότε με τους φοιτητές του και πότε με τον Ορειβατικό, χειμώνα-καλοκαίρι να σκαρφαλώνει, ν' ανοίγει διαδρομές, και να διασχίζει με σκι, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, τα βουνά μας.



**Στην Ελλάδα με χιονοδρομικά γυαλιά της εποχής (1960).**

Αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, σκαρφαλώνει με τον Κώστα Νάτση και τους Πετρόχειλους στην Πλάκα και στις Σούφλες των Βαρδουσίων, που σε παλιότερη συζήτησή μας (ΚΟΡΦΕΣ, Νο 142) είπε: «Ήταν



**Σβήνοντας συμβολικά τη δεύτερη τούρτα, ο εγγονός υποδέχεται τον παππού, στο δεύτερο αιώνα της ζωής του.**



**Ο Καίσαρ ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας τού γιού του Δημοσθένη, με τη Ζενή (κόρη του Αλ. Γκορτσόπουλου της πρώτης γενιάς χιονοδρόμων από την Πάτρα) και τα παιδιά τους, Καίσαρα και Αλεξάνδρα. Πολύ βαριά η απουσία της Ελένης, συζύγου και πολύτιμης συντρόφου του Καίσαρα σε όλες τις φάσεις της ζωής του (έφυγε πρόωρα από τη ζωή).**



**Μοναχική διάσχιση με σκι, στον Τυμφρηστό (1963).**



**Ο Κάισαρ, στη γιορτή των γενεθλίων του, με τον εξαίρετο φίλο και συνεγάτη του, Καθηγητή Παναγιώτη Βαρώτσο.**



**Ο παππούς Κάισαρ και ο συνονόματος εγγονός, τρισευτυχισμένοι και πάντα αχώριστοι, ετοιμάζονται για την επίσημη μετάβαση του παππού από τον πρώτο, στον δεύτερο αιώνα της ζωής του.**

από τις πιο όμορφες αναρριχήσεις μου στην Ελλάδα».

Κι' όταν τον πίεσα να θυμηθεί κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, συνέχισε:

«Μα το μόνο ουσιώδες, Στέλιο, σου το είπα ήδη: Ήταν όμορφη. Τι άλλο θέλεις: Αν εννοείς ότι θά 'πρεπε να μετράω τα καρφιά και τους βαθμούς δυσκολίας, τότε είναι βέβαιο ότι θα είχα χάσει αυτήν ακριβώς την ομορφιά για την οποία σκαρφάωνα»!!!

(... άλλες εποχές, άλλα ορειβατικά ήθη, άλλη ποιότητα συναισθημάτων, άλλες ιεραρχήσεις αξιών στη ζωή ...)

Αμέσως μετά τον πόλεμο, τον συναντάμε με τον Καθηγητή Schwab στην Πάρνηθα, ν' ανοίγουν την «Απόλυτη Πρώτη» (ο χαρακτηρισμός είναι δικός μου) στο Φλαμπούρι (26 Μαΐου 1946).

Ακούγοντας το «Απόλυτη Πρώτη», ο Κάισαρ εξανίσταται: «Μανία που την έχεις βρε Στέλιο με τους πομπώδεις χαρακτηρισμούς. Τι θα πει Απόλυτη Πρώτη. Ποιος μας λέει ότι πριν από μας, κάποιος βοσκός με την γκλίτσα του δεν κυνηγούσε τα γίδια του από την ίδια διαδρομή. Ή μήπως θάπρεπε την επόμενη μέρα να τη δημοσιεύσει κι' αυτός, για να κατοχυρώσει το ... Κατόρθωμά του!!!».

(... άλλες εποχές, ... και πολλά-πολλά «Άλλα» ... τότε!)

Και ασταμάτητα συνεχίζει την πολύπλευρη ορειβατική του δραστηριότητα με όλους τους ενεργούς τότε πρωτοπόρους της εποχής: Με τον Παναγιώτη Πανώριο διασχίζουν χιονοδρομικά ολόκληρη την Ελλάδα από τον Όλυμπο μέχρι τον Ψηλορείτη, και από τα τέλη της δεκαετίας του 40, μαζί με τον Ηλία Νικόπουλο, το Μιχάλη Δέφνερ και το

Σταύρο Πίσσαλα, πότε σχοινοσύντροφος στα ίδια σχοινιά μαζί μας (με την ανανεωμένη δεύτερη γενιά των αναρριχητών) σε ατελείωτες κοινές αναβάσεις και σκαρφαλώματα, πότε μπροστάρης με τα σκι του σε μοναδικές διασχίσεις των ορεινών μας συγκροτημάτων, και πότε σε βάραθρα και σπηλαιολογικές εξερευνησεις σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Η Γενέθλια γιορτή συνεχίζεται, με τις «ΚΟΡΦΕΣ», και τη σειρά των άρθρων «Ένα Μύθο θα σας πω», να δίνουν ερεθίσματα μνήμης στον εορτάζοντα, με τις αναμνήσεις όλων μας να ξετυλίγονται ασταμάτητα, και με τα ποτήρια μας να τσουγκρίζουν συνέχεια «Στην Υγεία μας».

Χτυπάει το κινητό μου. Είναι η φωνή του Γκότφριντ από τη Βιέννη που θέλει να ευχηθεί το «Σχοινοσύντροφο», σε



**Ο Κάισαρ σκαρφαλώνει, δεύτερος στο σχοινί.**





Συνοδεύοντας τους δύο αχώριστους Καίσαρες στην έξοδο,  
μετά το πέρας της γενέθλιας γιορτής

συνακρόαση:

- Καίσαρ Χιλιόχρονος. Φέτος δεν τα κατάφερα. Του χρόνου όμως θα βρισκομαι κι' εγώ κοντά σας, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί «τα Πρώτα

σου Γενέθλια ...της Δεύτερης Εκατονταετίας!!!».

- Gottfried, θα περιμένω. Να θυμηθούμε και το Γεροντόβραχο!



Φοιτητικά χρόνια στην Ελβετία. Πρώτος από δεξιά ο Καίσαρ (1930).

- Καίσαρ, για το «Γούρι» της νέας εκατονταετίας, τι θά 'λεγες να δοκιμάζαμε κι' εκείνη την παραλλαγή της διαδρομής μας που προγραμματίζαμε ήδη από τότε, στο πρώτο μας σκαρφάλωμα;

- ... Να 'μαστε καλά Γκότφριντ ... ποιος ξέρει ... γιατί όχι ... Μπορεί!!!

Χειροκροτήματα και ευχές, επικροτούν τις επιθυμίες, και σιγά-σιγά οδεύουμε προς τη μεγάλη στιγμή της τούρτας των γενεθλίων.

Ο δίσκος καταφθάνει τελετουργικά, τοποθετείται μπροστά στον εορτάζοντα, και η έκπληξη όλων μας κορυφώνεται, όταν διαπιστώνουμε ότι περιέχει δύο γενέθλιας τούρτες, η κάθε μια από τις οποίες έχει από τρία «Αριθμητικά» αναμμένα κεράκια, με τον αριθμό 100!

Ο Καίσαρ πλησιάζει σβήνει τα πρώτα τρία κεράκια, και μας κοιτάζει με απορία για τη δεύτερη τούρτα, που με τα 3 κεράκια της αναμμένα, περιμένει κάποια συνέχεια. Του εξηγούμε ότι η πρώτη τούρτα που έσβησε, ήταν για τον πρώτο αιώνα που ολοκληρώθηκε, και η δεύτερη, για το δεύτερο αιώνα της ζωής του που αρχίζει σήμερα.

Όσοι βρισκόμαστε πιο κοντά του διακρίνουμε τα μάτια του να υγραίνονται!. Με μια έντονα συμβολική κίνηση ο Καίσαρ στρέφεται προς τα δεξιά του, αγκαλιάζει τη «μεγάλη αδυναμία της ζωής του», τον συνονόματο 15χρονο εγγονό του, που σε όλη τη διάρκεια της γιορτής βρίσκεται συνέχεια δίπλα του, διακριτικά υποχωρεί δυο βήματα, και αφήνει τόπο στο «Καισαράκι» του να πλησιάσει τη δεύτερη τούρτα.

- Τώρα πια, η Νέα Γενιά έχει το λόγο. Τόπο στα Νιάτα!!!

Μια νεανική πνοή, ένα δυναμικό εφηβικό φύσημα, και ο δεύτερος Καίσαρ της οικογένειας, χέρι-χέρι με τον Καίσαρα Παππού, υποδέχονται το Δεύτερο Αιώνα ζωής ενός ξεχωριστού ανθρώπου κι' ενός μοναδικού αιωνόβιου πρωτοπύρου της Ελληνικής Ορειβασίας.

Και μας χαρίζουν το πολύτιμο προνόμιο να περηφανευόμαστε ότι:

«Είμαστε κι' εμείς εκεί». Εμείς, που είχαμε τη σπάνια τύχη να γαλουχηθούμε κοντά του, να διδαχτούμε από το μέγιστο δάσκαλο, και να δεθούμε στο ίδιο σχοινί μαζί με τον Καίσαρα Αλεξόπουλο.

«AVE» ΚΑΙΣΑΡ.

Σ' Ευχαριστούμε που Υπάρχεις. Σ' Ευγνωμόνουμε που Συνεχίζεις. Θα Βρισκόμαστε Πάντοτε Δίπλα Σου.



Ερεθίσματα μνήμης από τις "Κορφές",  
για να ξαναθυμάται ο Καίσαρ  
και να μαθαίνει ο Δημοσθένης



# SCARPA® MOVES YOUR EXPERIENCE



Pro Club, Inzest (2) del Anello del Gran de Corchales (Gloria del Pinar)

## MUSTANG GTX

MUSTANG GTX, ένας ιδανικός συνδυασμός δύναμης, αντοχής και ευελιξίας, με υψηλής ποιότητας σουέτ βερμα, μαλακές επιφάνειες επαφής με το πόδι, ανατομικό και ελαστικό σχήμα, πρόσδε το δέρμα μπροστά που ελαχιστοποιεί την τριβή και βελτιωμένο σύστημα με βελγικές σπιν άστράγαλο για ασφαλές βήσιμο και καλύτερη στήριξη. Το MUSTANG GTX είναι επενδυμένο με μεμβράνη GORE-TEX για απόλυτη αδιαβροχοποίησή.



Μεμβράνη GORE-TEX  
 Ανατομικό βερμα  
**FLEX POINT**  
 Ελαστικό τμήμα με μεμβράνη GORE-TEX  
 Διαχωριστική ζώνη

Προστατευτική γάστρα για μεγαλύτερη προστασία  
 Προστατευτικό βερμα για ανώτατο επίπεδο



LABAKH GTX      KARASH GTX      INFINITY GTX

**VENTURE** SCARPA® MEGANE LITE SOLE 4 είναι Megane Lite της SCARPA συνδυάζει με τα κέρματα της μετρητή λειτουργίας και ελαστική αυλάκι που επιδεικνύεται σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι