

Καγιάκ στη Σλοβενία

Εκδρομή Αθηναϊκής Λέσχης Καγιάκ
1-8/08/2010



κείμενο: **ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ***

φωτογραφίες: **ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΟΣ**

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ξημερώματα Τρίτης 10 Αυγούστου, μέσα στο πλοίο από Ανκόνα για Πάτρα, γυρίζοντας από την εκδρομή της Αθηναϊκής Λέσχης Καγιάκ στη Σλοβενία, έγραφα το παρακάτω άρθρο για να σας περιγράψω τις εμπειρίες μας από την εβδομάδα καγιάκ στον κλασικό προορισμό του Bovec της Σλοβενίας. Το καλύτερο μέρος για καγιάκερ όλων των επιπέδων και δεξιοτήτων. Ελπίζω για όσους ταξιδεύατε για καγιάκ στο εξωτερικό να περάσατε καλά και "πολύ υγρά"! Σε αναμονή των πρώτων φθινοπωρινών νερών στη χώρα μας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η θάλασσα για να κάνουμε κουπί. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο με πρόωρες βροχές!

Γιάννης Χολέβας

Η ιδέα: Στα πλαίσια της ανάπτυξης του τμήματος εκδρομών καγιάκ του συλλόγου, η πρόταση του Γιώργου Μαργαρίτη (υπεύθυνου του αντίστοιχου τμήματος) να γίνει η πρώτη καλοκαιρινή εβδομαδιαία εκδρομή στη Σλοβενία βρήκε απόλυτα σύμφωνο το Δ.Σ. του συλλόγου που του έδωσε το πράσινο φώς από τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς.

Η πρόταση: Οκτώ ημέρες στις αρχές Αυγούστου στη Σλοβενία, που θα περιείχαν έξι ημέρες καγιάκ αλλά και επίσκεψη μερικών αξιοθέατων στα διαλείμματα των καταβάσεων.

Λίγα λόγια για την περιοχή

Επιλέχθηκε η περιοχή του Bovec (Σλοβενία) που βρίσκεται στις Ιουλιανές Άλπεις (Triglav National Park) γιατί εκεί ρέει ο ποταμός Soca που με τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά, σκάλες και τα φαράγγια του, αποτελεί ένα παράδεισο διασκέδασης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των καγιάκερ κάθε επιπέδου. Τα ξεκάθαρα περάσματα, οι καθαρές γραμμές, και η pool & drop φύση των καταβάσεων, είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν το Soca από άλλα αλπικά

ποτάμια. Ο Soca πηγάζει από ένα βουνό, στα σύνορα της Σλοβενίας με την Αυστρία και την Ιταλία και ρέει μέσα από δεκάδες φαράγγια που δημιουργήθηκαν μέσα από τη αμίλευση του καρστικού βράχου. Αποτελεί ένα από τους κλασικούς προορισμούς για καγιάκ, λόγω του μεγάλου μήκους του αλλά και των διαφορετικών δυσκολιών τμημάτων του. Η πόλη του Bovec, απέχει περί τα 560 χλμ. από την Ανκόνα.

Η προετοιμασία: Με το σκελετό της εκδρομής ήδη στο μυαλό του, ο Γιώργος δημιούργησε μια μικρή ευέλικτη ομάδα με μέλη την Ελευθερία Τσουκνάνη, και τον Αρίστο Γρηγοριάδη. Έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία και είχε σαν αποτέλεσμα την ενημέρωση όλων των μελών και φίλων του συλλόγου σχετικά με την εκδρομή μέσω της «ανάρτησής της», στο διαδικτυακό τόπο του συλλόγου.

Το ενδιαφέρον: Οι πολλές ερωτήσεις, και το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκδρομή, είχαν σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πάνω από οκτώ συμμετοχών, κατά τη λήξη των πρώτων δηλώσεων συμμετοχής, και φυσικά βρίσκονταν σε αναμονή απάντησης περί τα τέσσερα ακόμη άτομα.



Ο Γιώργος Μαργαρίτης στο πέρασμα της εισόδου του τρίτου φαραγγιού



Στην είσοδο της Srpenica 1



Ο Νίκος Ρώμπαπας στο πρώτο πέρασμα της Οτόνα

Και ενώ η προετοιμασία συνεχίζονταν, και πλησίαζε το καλοκαίρι τέσσερεις από τις συμμετοχές ακυρώθηκαν δύο για προσωπικούς λόγους και άλλες δύο λόγω απρόβλεπτων εργασιακών εξελίξεων.

Παρόλα αυτά η απόφαση του συλλόγου παρέμεινε θετική για την πραγματοποίηση της εκδρομής, εφόσον αυτή ήταν ακόμα και με τέσσερεις συμμετοχές οικονομικά αυτοτελής (δεν παρουσιάζε οικονομική ζημία).

Έτσι λοιπόν η προετοιμασία συνεχίστηκε, προσθέτοντας στις συμμετοχές περί τις δεκαπέντε ημέρες πριν την αναχώρηση για Σλοβενία, άλλα δύο άτομα για τις τέσσερεις από τις έξι ημέρες καγιάκ.

Στην ομάδα προετοιμασίας για τις τελευταίες τριάντα ημέρες προστέθηκαν η Χριστίνα Δημητριάδη, μαζί με την Ντόρα Κοτσαύτη, σε αντικατάσταση της Ελευθερίας και του Αρίστου.

Περί τις δέκα ημέρες πριν την αναχώρηση άρχισαν να υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες (ψώνια τροφίμων, συγκέντρωση σκαφών, ομαδικός εξοπλισμός κ.α), με αποκορύφωμα την Τετάρτη 28/7 το βράδυ να έχει φορτωθεί το αυτοκίνητο (Kangoo 4X4) και το τρέιλερ της εκδρομής, και να δίνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες σε όλους τους συμμετέχοντες για την ημέρα, ώρα και μέρος συνάντησης στη Σλοβενία.

Χρονικό της εκδρομής:

Σάββατο 31/7 και περί την 05:00 με βρίσκει να ταξιδεύω για Πάτρα από Αθήνα με το Kangoo και το τρέιλερ αλλά και συνεπιβάτες το Γιώργο Μαργαρίτη, τη Χριστίνα Δημητριάδη και την Ντόρα Κοτσαύτη. Περί την 12:00 συναντάμε στην Πάτρα και το Νίκο Ρώμπαπας με το οικογενειακό αυτοκίνητό του και φυσικά όλη την οικογένεια (Χριστίνα -σύζυγος- και Ευαγγελία, Γιώργος και Ιωάννης -τέκνα-).

Περί την 14:30 ξεκίνησε το ταξίδι για την Ανκόνα, με όλους μας πολύ κουρασμένους και καθιμμένους στο κατάστρωμα του πλοίου αναμένοντας το βράδυ, που θα ξεπλύνουμε μέσα στους υπνόσακούς μας για να ξεκουραστούμε από το μαζεμένο εργασιακό αλλά και προετοιμασίας στρες της τελευταίας εβδομάδας.



Το ταξίδι κύλησε με κουβεντούλα, ύπνο αλλά και τις τελευταίες πινελιές που "μπήκαν" στην οργάνωση της εκδρομής.

Κυριακή 1/8 και περί την 14:00 είχαμε αποβιβαστεί στην Ανκόνα και είχαμε πάρει κατεύθυνση για τον προορισμό μας ο οποίος απείχε περί τα 560 χλμ. Περάσαμε τα σύνορα της Σλοβενίας περί την 17:30 και στις 20:30 είχαμε φτάσει στον Ξενώνα Albin Apartments στο χωριό Zaga της περιοχής του Bovec. Γρήγορη παραλαβή του Ξενώνα από τον ιδιοκτήτη του, και μετακίνηση για την πόλη του Bovec για το πρώτο δείπνο στην κλασική Pizzeria της πόλης στην οποία μπορείς να βρεις πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία φαγητών εκτός από pizza, αλλά και το μόνο μαγαζί που μπορείς να παραγγείλεις φαγητό μετά την 21:00.

Περί την 24:00, έφτασε και ο Νίκος Μπουλούκος ο οποίος είχε επιλέξει να έρθει αεροπορικώς. Έτσι όλοι μαζί ξεκινήσαμε τις εργασίες (ξεφόρτωμα τρέιλερ και αυτοκινήτου, καθαρισμός του Ξενώνα -είμαστε λίγο "κολλημένοι" με την καθαριότητα -, τακτοποίηση τροφίμων από Αθήνα και καταφέραμε να ξεφυτρώσουμε την πρώτη ημέρα παραμονής στη Σλοβενία.

Δευτέρα 2/8 και σαν μην ήταν αρκετό το ξενύχτι της Κυριακής, βρεθήκαμε στην αγορά του Bovec από την 07:30 για να ξεναγήσω την Ντόρα σε όλα τα απαραίτητα μέρη που έπρεπε να ξέρει για τις σχετικές προμήθειες, ως η επίσημη μαγείρισσα της εκδρομής, αλλά και να ψωνίσουμε σχεδόν τα πάντα για τις τρεις πρώτες ημέρες. Ο Νίκος Μπουλούκος, πήγε τα κρουασάν και τα γάλατα στο σπίτι για τους υπόλοιπους και μεις παραμείναμε για τα υπόλοιπα ψώνια μέχρι το μεσημέρι. Περί την 14:00 αναχώρηση για την **πρώτη κατάβαση που έγινε στο μήμα του Soca από Srpenica 1 μέχρι και Srpenica 2 (περί τα έξι χλμ. δυσκολίας από I-III WW).**

Ήλιος καταγάλανα νερά, ήσυχο τμήμα ποταμού για τα πρώτα δύο χλμ., σε συνδυασμό με τις άσπρες αμμουδιές του ποταμού αλλά και τα καταπράσινα βουνά της αντίστοιχης κοιλάδας ήταν τα στοιχεία που μας έκαναν την καλύτερη υποδοχή στη Σλοβενία. Το κομμάτι της Srpenica 1 σου δίνει την καλύτερη ευκαιρία για ζέσταμα, ώστε να υποδεχτείς με μεγάλη χαρά και πολύ παιχνίδι τα «rock gardens» της Srpenica 2. Περί τις τρεις ώρες καγιάκ με αρκετό παιχνίδι και πηγαίνοντας από eddy σε eddy, ήταν αρκετά για να «εξαφανίσουμε» το βραδινό που είχε ετοιμάσει η Ντόρα αλλά και να έχουμε πριν την 22:00, την επαφή με το κρεβάτι μας.



Ο Ηλίας Μακρής στο πέρασμα του πολυβολείου - Upper Soca



Η ομάδα πριν το δεύτερο πέρασμα του τρίτου φαραγγιού

Τρίτη 3/8 Περί την 12:00 ξεκινήσαμε για τη **δεύτερη κατάβαση που ήταν το τμήμα του Soca από Velika Korita μέχρι Geschosa (περί τα 14 χλμ. δυσκολίας από I-III (+) WW)**. Αυτό το τμήμα του ποταμού περιέχει και το τρίτο φαράγγι του Soca, όπου βρίσκεται και η **μεγαλύτερη δυσκολία**.

Η κατάβαση ξεκίνησε με την είσοδό μας στο τέλος του δεύτερου φαραγγιού του Soca, και κωπηλατώντας αντίθετα με το ρεύμα, μέχρι το σημείο που είναι αδιαπέραστο το τμήμα του ποταμού επειδή έχει κλείσει από τεράστια βράχια, λόγω κατολίσθησης.

Αμέσως μετά ξεκινήσαμε την κατάβασή μας, στο πρώτο κομμάτι του ποταμού και για τα τρία πρώτα χιλιόμετρα δυσκολίας πρώτου βαθμού, η βροχή που είχε ξεκινήσει δυνάμωσε, μετατρέποντας σε χαλάζι και σε συνδυασμό με την ομίχλη, δυσκόλευαν ακόμα και αυτό το εύκολο τμήμα του ποταμού. Σταθήκαμε όμως τυχεροί γιατί η ένταση της βροχής χαμήλωσε πάρα πολύ, μόλις φτάσαμε στο πέρασμα του πολυβολείου (100 μέτρα III (-) μέχρι III WW). Το επόμενο πέρασμα μετά το πολυβολείο μας κράτησε σε ένταση (σκάλα περί τα είκοσι μέτρα και δυσκολίας III WW) για να βρεθούμε σε λίγο στην είσοδο του τρίτου φαραγγιού, μελετώντας το πέρασμα της εισόδου αλλά και το πέρασμα στη μέση του φαραγγιού. Μετά την απαραίτητη «μελέτη», «το κάναμε» και αφού περάσαμε και το πέρασμα στο μέσον του φαραγγιού, βρεθήκαμε να τρώμε φρούτα, σάντουιτς κ.α, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα περάσματα στο τρίτο φράγγι του Soca. Συνεχίσαμε σε ένα τμήμα ποταμού II WW, με αρκετά βράχια για παιχνίδι μέχρι και την ένωση με το ποτάμι Koritnica. Μετά από δυο περίπου χι-

λιόμετρα δυσκολίας I-II WW, φτάσαμε στην Geschosa, που ήταν και το τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Η βροχή συνεχιζόταν και μετά από μια μικρή βόλτα στο Bonac, επιστρέψαμε στον ξενώνα για μπάνιο και φαγητό. Με την άφιξή μας συναντήσαμε και τον Ηλία Μακρή και Γιάννη Μπάμπο, που είχαν μόλις αφιχθεί για να προστεθούν και αυτοί στην ποταμία ομάδα.

Τετάρτη 4/8 Περί την 10:30, η ομάδα κατευθύνθηκε για ψώνια καγιάκ, στην περιοχή του Timono και συγκεκριμένα στο κατάστημα Alpin Action. Μετά από ένα «shopping therapy», βρεθήκαμε όλοι μαζί στην είσοδο της Spenica 1 με στόχο να κάνουμε ακριβώς το ίδιο τμήμα του ποταμού, όπως τη Δευτέρα αλλά με αρκετό νερό παραπάνω λόγω της έντονης βροχόπτωσης της Τρίτης. Ηλίας & Γιάννης βρέθηκαν ενθουσιασμένοι στο τέλος της διαδρομής, μετά την πρώτη κατάβασή τους στη Σλοβενία. Το ποτάμι με είκοσι εκατοστά νερού παραπάνω, ήταν «χάρμα».

Νωρίς το απόγευμα είχαμε επιστρέψει στον ξενώνα, και ετοιμαζόμασταν για την απογευματινή πεζοπορία. Έτσι βρεθήκαμε στο ιστορικό μονοπάτι του Kobarid, να εξερευνούμε στοές και εγκαταλελειμμένα πολυβολεία του 1ου Παγκοσμίου πολέμου, κατευθυνόμενοι προς τον καταρράκτη Kojak.

Περί την 19:30, ήμασταν πίσω στον ξενώνα και ξεκινήσαμε την προετοιμασία του barbeque. Ο Γιάννης Μπάμπο, που είχε αναλάβει το ψήσιμο του χοιρινού κρέατος, των λουκάνικων, των σουβλακιών κοτόπουλου καθώς και των πατατών, πήρε τα συγχαρητήρια από όλη την ομάδα στο τέλος του δείπνου. «Πολύ χορτάτοι» ξεκινήσαμε για τα κρεβάτια μας, περί την 23:00.



Ο Γιάννης Μπάμπος στα μισά του δεύτερου περάσματος του τρίτου φαραγγιού

2917

ISITANAZISI-PERU KOSIN
Στάθιας Πλάτης - Ακροβασία Γάλλικ

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΚΗΣΗ CAMPING

15 ΑΤΟΚΕΙ ΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΦΗ 170, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ & FAX: 2310 914.654
WWW.2917.gr

ΑΠΟΕΤΟΔΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΑΣ ΕΞ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πέμπτη 5/8. Η πρόγνωση και για τη σημερινή ημέρα ήταν βροχές όχι μεγάλης έντασης αλλά από το μεσημέρι και μετά.

Έτσι το πρωί περί την 09:30 είχαμε ξεκινήσει για το ποτάμι, περί την 10:10 ήμασταν στην είσοδο της Velika Korika, για να κάνουμε το τμήμα του ποταμού που είχαμε κάνει την Τρίτη 3/8 και περί την 11:00, ήμασταν στο νερό. Ο ουρανός συννεφιασμένος αλλά η στάθμη του νερού δεκαπέντε εκατοστά παραπάνω από την προχθεσινή μας κατάβαση μας έκανε να ευχαριστηθούμε περισσότερο το πέρασμα του πολυβολείου, αλλά και τα δύο περάσματα στο φαράγγι.

Γλυκό και καφές στο Bovec, και επιστροφή στο σπίτι για δείπνο. Κουβεντούλα για τη σημερινή ημέρα, απόφαση για την αυριανή κατάβαση να γίνει πολύ πρωί, λόγω έντονων βροχοπτώσεων από το μεσημέρι και μετά, και φυσικά ύπνος πριν τις 23:00.

Παρασκευή 6/8 Περί την 11:30 βρεθήκαμε να κατεβαίνουμε το μονοπάτι από την Οτόνα για την είσοδο του ποταμού. **Το σημερινό πρόγραμμα προέβλεπε το τμήμα από την Οτόνα μέχρι τη γέφυρα Napoleon (περί τα 5 χλμ., δυσκολία II-III(+)).** Μετά από είκοσι λεπτά περπάτημα σε μονοπάτι με μεγάλη κλίση και με φορτωμένα τα σκάφη στους ώμους μας, βρεθήκαμε κάτω από το τελευταίο πέρασμα του siphone gorge. Επεξεργασία του τελευταίου περάσματος μέσα από τα καγιάκ και εκκίνηση για το σημερινό τμήμα του ποταμού. Στάση αριστερά για επιθεώρηση των δύο σιφωνιών, στήσιμο της ασφάλειας και πραγματοποίηση του περάσματος από όλη την ομάδα. Το επόμενο rock garden που ήταν ακριβώς μετά από το πρώτο πέρασμα, κράτησε την ομάδα σε ένταση, και για τα υπόλοιπα rock gardens τα οποία εναλλάσσονταν με τμήματα ποταμού II(+). Ενώ φτάναμε στο τέλος της διαδρομής η προβλεπόμενη βροχόπτωση ξεκίνησε αλλά δεν εμπόδισε την ομάδα να εκφράσει τη μεγάλη της συμπάθεια για αυτό το τμήμα του ποταμού και να το ονομάσει ίσως και το καλύτερο από τα τμήματα του Soca που είχε κάνει μέχρι τότε.

Το απόγευμα προέβλεπε kayak shopping therapy. Το βράδυ μας βρήκε για το κλασικό δείπνο της τελευταίας ημέρας στο camping Lazar (κανονικά θα γίνονταν Σάββατο), για να αποχαιρετίσουμε τον Ηλία & το Γιάννη, γιατί από την επομένη θα συνέχιζαν με ποδήλατο καταβάσεων στο Maribor της Σλοβενίας, τις υπόλοιπες ημέρες των διακοπών τους.

Πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραίες γλυκές κρέπες σε ένα πολύ παραδοσιακό περιβάλλον με πολύ καλές τιμές έκλεισαν την Παρασκευή.

Σάββατο 7/8 Αφού αφήσαμε την Ντόρα και τη Χριστίνα Ρώμπαπα για rafting, ξεκινήσαμε τη διαδρομή προς την Trenta για να επισκεφτούμε τις πηγές του Soca. Πραγματικά πολύ ωραία διαδρομή με το αυτοκίνητο αλλά και πάρα πολύ ωραία η διαδρομή με τα πόδια για να φτάσεις στις πηγές του Soca (διάρκεια περί τα 20-25 λεπτά). Το θέαμα στις πηγές **φантаστικό**. Πραγματικά σμαραγδένιο νερό που μαζεύεται όλο σε ένα σπήλαιο και που υπόγειο διοχετεύεται στο Soca.

Επιστροφή το απόγευμα, στον ξενώνα και ετοιμασία για **κατάβαση του slalom course (250 μέτρα, δυσκολίας II-III(+)).**

Περί την 17:00 ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε τη Srpenica 2 με στόχο την προθέρμανσή μας για την κατάβαση του slalom course. Περί την 17:45, βρεθήκαμε να κατεβαίνουμε το slalom course, από eddy σε eddy, κά-

Kangoo & Trileer φορτωμένα την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα με φόντο τις Ιουλιανές Άλπεις



Πάνω. Η ομάδα στην Napoleon Bridge, ερχόμενοι από κατάβαση της Οντονα

Αριστερά. Στις στοές του 1ου παγκοσμίου Πολέμου

Κάτω. Ο Νίκος Ρώμπαπας στην Srpenica 2



νοντας το ωραιότερο rock garden του Soca. Η διαδρομή pool & drop, σε έκανε να είσαι σε συνεχή ένταση για το επόμενο πέρασμα. Βέβαια το κατεβήκαμε by the book (σχετικά με την ασφάλεια και την κίνηση μιας ομάδας στο ποτάμι), διότι αμέσως μετά την έξοδο του, ξεκινάει το περίφημο siphon gorge, στο οποίο δεν θα πρέπει να καταλήξει εκεί σκάφος αλλά ούτε και κολυμβητής. Η απότομη ανηφόρα της εξόδου από το ποτάμι μας οδήγησε στα αυτοκίνητα και μας βρήκε «με γεμάτες μπαταρίες» να έχουμε τελειώσει το καγιάκ στη Σλοβενία.

Επιστροφή στον ξενώνα, προετοιμασία του εξοπλισμού για φόρτωμα στα αυτοκίνητα Kanchoo & Alambra (Νίκου Ρώμπαπα), και περί την 24:00 δείπνο με χοιρινό και πουρέ από την Ντόρα.

Κυριακή 8/8 Το πρωί μας βρήκε να φορτώνουμε τα υπόλοιπα πράγματα στο τρέιλερ και στο kanchoo, και κατά την 11:00, να αποχαιρετούμε τον ιδιοκτήτη του ξενώνα, και να κατευθυνόμαστε για τα τελευταία ψώνια στο Bovec. Κατά την 14:00 ξεκίνησε ο Νίκος Μπουλούκος για την Ljubljana, και εμείς με το kanchoo & το τρέιλερ για την παραλία της Sinigalia, τριάντα χλμ., πριν την Ανκόνα, όπου θα διανυκτερεύαμε εντός του αυτοκινήτου για να επιβιβαστούμε τη Δευτέρα 9/8 στο πλοίο για Πάτρα.

Γενικότερα για την εκδρομή της Σλοβενίας (Bovec)

- Πρωτοφανής αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνταν με τα σπορ του ποταμού, πράγμα το οποίο κάποιες φορές δημιουργούσε και το φαινόμενο της αναμονής σε κάποια περάσματα του ποταμού.
- Έξι ημέρες καγιάκ σε διαφορετικά τμήματα του ίδιου ποταμού.
- Μεσαία στάθμη νερού λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων
- Εύκολη πρόσβαση στις εισόδους & εξόδους των διάφορων τμημάτων του ποταμού.
- Καταλυτικό στοιχείο η διαμονή στον ξενώνα, όπου γινόταν και όλη η σίτιση προετοιμασμένη από την Ντόρα Κοτσαύτη (Ταμιά του Συλλόγου και εθελόντρια στην εκδρομή).
- Απόλυτα οργανωμένη εκδρομή από το συντονιστή Γιώργο Μαργαρίτη με χαρακτηριστικά το κέφι και την έγνοια για όλα τα θέματα.
- Απόλυτη αρμονία στις εντός και εκτός ποταμού σχέσεις των συμμετεχόντων αλλά και μεταξύ των συμμετεχόντων και της οικογένειας Ρώμπαπα.

Νομίζω ότι η πρώτη εκδρομή του συλλόγου στο εξωτερικό έστω και με οριακές συμμετοχές, πέτυχε τους στόχους της, που ήταν να δώσει την ευκαιρία στα μέλη του, να κάνουν καγιάκ σε ένα ποταμίσιο παράδεισο αλλά και να δυναμώσει τις μεταξύ τους σχέσεις.

Στην σπηλιά των πηγών του Soca



** Ο Γιάννης Χολέβας είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτής σχολών διάσωσης Rescue 3 International, προπονητής καγιάκ σλάλομ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), της Βρετανικής Ομοσπονδίας (B.C.U.), προπονητής καγιάκ της Βρετανικής Ομοσπονδίας (B.C.U.), και εκπαιδευτής οδηγών ράφτινγκ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ράφτινγκ (I.R.F.) και της Βρετανικής Ομοσπονδίας (B.C.U.). e-mail: rescue3@rescue3.gr*



Ο Νίκος Μπουλούκος στο πέρασμα του πολυβολείου



Η κατάληξη του ιστορικού μονοπατιού - καταρράκτης Kojak