

Δημητσάνα

Η μπαρούταποθήκη
του **21**

Κείμενο - φωτό:
ΣΠΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ



Aρκαδία. Ορεινή Γορτυνία. Τόπος τραχύς και άγονος, γεμάτος βουνά. Δεσπόζουσα θέση στην περιοχή κατέχει η Δημητσάνα. Καθώς έχεις αφήσει πίσω σου το δρόμο Βυτίνας - Λαγκαδίων οδηγείς δίπλα στη ροή του Λούσιου. Σε μια στροφή του δρόμου θα σταματήσεις υποχρεωτικά για να χαρείς απέναντί σου την εικόνα του παραδοσιακού οικισμού. Χτισμένη αμφιθεατρικά, μοιράζεται σε δυο λόφους μέσα σε όμορφο καταπράσινο ορεινό τοπίο. Η Δημητσάνα αποτελεί σήμερα έδρα του δήμου Γορτυνίας. Η κατοικησή της ξεκινά από το 2500 π.Χ., όπως αποδεικνύεται από τα Μυκηναϊκά τείχη που υπάρχουν μέσα στον οικισμό. Όταν το 13ο αιώνα η Πελοπόννησος κατακτήθηκε από τους Φράγκους, η Δημητσάνα προσαρτήθηκε στη βαρονία της Καρύταινας, που περιλάμβανε τη νότια Γορτυνία. Θα πρωταγωνιστεί στα χρόνια του Αγώνα του 1821. Εδώ νιώθεις ότι εκτελείς ένα ιστορικό προσκύνημα. Η Δημητσάνα εκφράζει την αυτοθυσία και την παλικαριά συγχρόνως με την προσφορά στον εθνικό αγώνα για απελευθέρωση. Ο Ν. Καζαντζάκης στην «Αναφορά στον Γκρέκο» γράφει: Ένα ελληνικό τοπίο δε δίνει σ' εμάς τους Έλληνες μιαν αφιλόκερδη ανατριχίλα ωραιότητας, έχει ένα όνομα το τοπίο συνδέεται με μιαν ανάμνηση, εδώ ντροπιαστήκαμε, εκεί δοξαστήκαμε και μονομάς το τοπίο μετουσιώνεται σε πολυδάκρυτη, πολυπλάνητη ιστορία». Τούτη η αρκαδική γωνιά δεν προσελκύει μόνο με τις φυσικές της ομορφιές αλλά και με την ιστορία των ανθρώπων που γέννησε.



Το άγαλμα του Γρηγορίου του Ε' κοσμεί την πλατεία της Αγίας Κυριακής.



Η Δημόσια Βιβλιοθήκη και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας.



Επιστροφή σε ξεχασμένα χρόνια.
Πλακόστρωτο δρομάκι στην Πλάτσα.



Μετά την περιήγησή μας στα καλντερίμα της πρωτεύουσας της Γορυτίνιας, ζώντας το ιστορικό παρελθόν και τις ήρεμες ομορφιές του σήμερα, ένα περπάτημα στο καταπράσινο και δροσερό φαράγγι του Λούσιου είναι το ιδανικότερο αντίο στην περιοχή.



Μεγαλόπρεπο το ρολό της Δημητσάνας,
έργο Τηνιακών μαρμαρογλυπτών.

λες προσωπικότητες που έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στην ιστορία της πατρίδας μας. Ξεχωρίζει το πενταώρφυτο «σπίτι του Ξενιού», δείγμα αρχιτεκτονικής από τα χρόνια της οικονομικής ακμής του τόπου. Οι Δημητσανίτες διακρίθηκαν ιδιαίτερα ως έμποροι. Δεν έμειναν μόνο στην Πελοπόννησο, αλλά η δράση τους έφτασε σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Θεωμανικής αυτοκρατορίας. Από τον 17ο αιώνα δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, ενώ παράλληλα ασχολούνται με την παρασκευή μπαρουσιού. Το αρχοντικό των Σπηλιωτών μας γυρίζει στο 1819, όταν οι καταγόμενοι από τη Δημητσάνα αδελφοί Νικόλαος και Σπύρος Σπηλιωτόπουλος εγκαταλείπουν ως εύποροι έμποροι την Ύδρα και εγκαθιστούν εργοστάσιο πυρίτιδας στη Δημητσάνα. Με Δημητσανίτικη μπαρούτη λειτουργούσαν τα όπλα των αγωνιστών το 1821. Οι Δημητσανίτες ασχολήθηκαν και με άλλα παρεμφερή επαγγέλματα. Στον κώδικα της Μονής Αιματαλών αναφέρεται στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα το επώνυμο «Τοπιντζής», δηλ. τεχνίτης που κατασκευάζει βόλια. Υπήρχαν επίσης λίγοι απλοποιοί και τεχνίτες που κατασκεύαζαν παγούρια, ενώ άλλη δραστηρότητά τους σχετική με τη μεταλλοτεχνία ήταν η επικαστιέρωση, δηλαδή το γάνωμα διαφόρων μεταλλικών σκευών. Αγίλη και γοντεία έρχονται να προσθέσουν σε αυτή τη συνοικία οι διάσπαρτες εκκλησίες. Από αυτές ξεχώρισα το ναό των Ταξιαρχών και πιο κάτω το ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι Ταξιαρχες ανεγέρθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα πάνω στα θεμέλια παλαιότερου ναού. Η κτητορική επιγραφή που διασώζεται στο κέντρο της νότιας πλευράς του μας πληροφορεί ότι ιδρύθηκε το 1635 από το μητροπολίτη Μονεμβασίας Νεόφυτο. Ο Άγιος Γεώργιος θεμελιώμενος



Το πεντάωροφο του Ξενιού θυμίζει την οικονομική ευρωστία της Δημητσάνας.

πάνω στο βράχο της συνοικίας της Πλάτσας είναι μιούχωρος σταυρεπίστεγος του 17ου αιώνα. Με το ναό αυτόν συνδέθηκε μία άλλη οικονένεια της Δημητσάνας, των Γαβριάλων καθώς και ο Εθνομάρτυρας Γρηγόριος ο Έ' που αφιέρωσε στο ναό την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Το 1824 ο ναός μεγάλωσε προς τα δυτικά. Η αγιογράφηση του έγινε τον 18ο και 19ο αιώνα. Ιστορικές αναμνήσεις συντροφεύουν τα σπίτια του Παλαιών Πατρών Γερμανού και του Πατριάρχη Γρηγορίου Έ' που γέννησε η Δημητσάνα. Στο αναπαλαιωμένο σπίτι του Γρηγορίου Έ' στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο Δημητσάνας. Στους χώρους του ο επισκέπτης θαυμάζει τα κειμήλια των ναών του χωριού και των μονών της ευρύτερης περιοχής φορητές εικόνες, αργυρά και επίχρυσα εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία και άμφια.

Στον απέναντι λόφο, όπου απλώνεται και το νεότερο κομμάτι του οικισμού, δεσπόζει μεγαλόπρεπο το ρολόι της Δημητσάνας. Καλλιμάρμαρο έχει φτιαχτεί από Τηνιακούς μαρμαρογλύπτες και Δημητσανίτες εργάτες. Η θεμελώση του έγινε το 1928, ενώ οι εργασίες άρχισαν την επόμενη χρονιά για να ολοκληρωθούν το 1934. Το ρολόι στάλθηκε από τους Δημητσανίτες της Ν. Υόρκης γύρω στα 1900, ενώ η καμπάνα του, που στάλθηκε και αυτή από την Αμερική το 1910, φυλασσόταν στην εκκλησία της Αγ. Κυριακής. Φυσικό μπαλκόνι με θέα τη Μεγαλόπολη η πλατεία της Αγ. Κυριακής. Ο Μητροπολιτικός ναός κτίστηκε το 1834 στη θέση παλαιότερου ναού, όπως φαίνεται στον κτητορικό της κώδικα. Πρώτοι κτήτορές της στις αρχές του 17ου αιώνα υπήρξαν μέλη της οικογένειας Λαμπαρδόπουλου, απόγονοι του ιδρυτή της Μονής Φιλοσάφου. Ο τρούλος της Αγίας Κυριακής επενδυμένος με χαλκό εκπέμπει μεγαλοπρέπεια. Το άγαλμα του Γρηγορίου Έ', προσφορά του δημάρχου της Οδησσού Γρηγόρη Μαρασλή, κυριαρχεί στην πλατεία και βεβιώνει την υπέρτατη σημασία της αυτοθυσίας. Απέναντι στη θέση της Ιστορικής Σχολής Δημητσάνας βρίσκεται η Δημόσια Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της Ελληνικής Σχο-

λής Δημητσάνας. Κτίριο του 19ου αιώνα, αποδίδεται στο Λύσανδρο Καυταντζόγλου. Η περίφημη Σχολή Δημητσάνας ιδρύθηκε το 1764 από τους μοναχούς Γεράσιμο Γούνα και Αγάπιο Λεονάρδο, Δημητσανίτες της διασποράς. Λόγω των καταστροφών που ακολούθησαν τη «Ορλωπικά» η Σχολή δέκαφε τη λειτουργία της και επαναλειτούργησε το 1779. Πολλά από τα συγγράμματά της θυσιάσπηκαν στις ανάγκες του Αγώνα του 1821. Λόγω έλλειψης χαρτιού μεγάλο μέρος από το υλικό της Βιβλιοθήκης της Σχολής χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή φυσιγγών. Η Βιβλιοθήκη σήμερα αριθμεί περίπου 35.000 τόμους και 200 περίπου χειρόγραφους κώδικες. Εξάλλου σε τμήμα της Βιβλιοθήκης που λειτουργεί ως Μουσείο εκτίθεται πολύτιμο εθνικό υλικό.

Αξιόλογα εκθέματα που κοσμούν το χώρο είναι η λάρνακα με τα οστά του Πλαιαών Πατρών Γερμανού και η σέλια του αλόγου του Παπαφλέσσα. Δίπλα σήμερα στεγάζονται το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο της Δημητσάνας. Δυστυχώς όμως το Γυμνάσιο και Λύκειο μεταφέρθηκαν στη Βυτίνα, αν και η Δημητσάνα αποτέλεσε το πνευματικό φυτώριο του υπόδουλου έθνους.

Στο δρόμο προς το Λουσίο, στο κεφαλόβρυσο του Αιγάνην, όπου άλλοτε ήταν οι φημισμένοι μπαρούταμιλοι λειτουργεί το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Στο Μουσείο ξαναζωντανεύουν οι τρόποι παραγωγής και μεταποίησης των παππούδων μας, που μοιάζουν προϊστορικό στα μάτια των παιδιών μας. Λειτουργούν νερόμυλοι και νεροτριβή. Βυρσοδεψείο και μπαρούταμιλος. Κινητήρια δύναμή τους το νερό του ποταμού ή των ορεινών πηγών.

Μετά την περιήγηση μας στα καλντερίμια της πρωτεύουσας της Γορτυνίας ζώντας το ιστορικό παρελθόν και τις ήρεμες ομορφιές του σήμερα, ένα περπάτημα στο καταπράσινο και δροσερό φαράγγι του Λουσίου είναι το ιδανικότερο αντίο στην περιοχή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1 ΑΡΚΑΔΙΑ Οι τόποι και οι δρόμοι του Νερού ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
- 2 ΑΡΚΑΔΙΑ Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες της ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
- 3 Ένθετο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ Άνθη της πέτρας.
- 4 Πολιτιστικός χάρτης Αρκαδίας.



Το τρίτοξο γεφύρι στην είσοδο του οικισμού.



Επάνω. Παραδοσιακά σπίτια με τα γραφικά μπαλκόνια της δημιουργούν μοναδικές εικόνες.



Οι Ταξιάρχες, κτίσμα του 19ου αιώνα.

Δεξιά και κάτω.
Υπαίθρειο Μουσείο Υδροκίνησης.
Εκμετάλλευση της δύναμης του νερού.

