

80 Χρόνια του ΕΟΣ Δράμας

Αγαπητοί φίλοι

Πριν ογδόντα χρόνια, την 24η Απριλίου του 1932, μία ομάδα Δραμινών συμπολιτών μας την οποία αποτελούσαν οι: Δημήτριος Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Γραμμενίδης, Νικόλαος Σιουμάνης, Νικόλαος Τσούκας, Νικόλαος Φίνουγλου, Ερνέστος Τουλ, Γεώργιος Χατζηαντωνίου, Γρηγόριος Χατζόπουλος, Θεόδωρος Σαρβάνης, Δημοσθένης Φέσσας, Πάυλος Παϊσιδής και Ιωάννης Τσιρόπουλος ίδρυσαν τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Τμήμα Δράμας, σωματείο το οποίο ανήκε στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο, Κεντρικό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια γεμάτα δράση.

Η πρώτη περίοδος μέχρι τον πόλεμο του 1940, όπως αναφέρονται στα αρχεία του Συλλόγου μας αλλά και από φωτογραφικό αρχείο, είχε μεγάλη ορειβατική δραστηριότητα με ανάβαση το 1936 στις κορυφές του Ολύμπου και σε μεγάλα ελληνικά βουνά όπως στο Γράμμο, στο Σμόλικα, στον Άθω, στα Βαρδούσια, στη Γκιώνα, στον Παρνασσό, στο Μπέλλες και φυσικά σε όλες τις κορυφές του Φαλακρού, του Παγγαίου, του Λαϊλιά του Μενοίκιου.

Όλες οι εξορμήσεις εκείνης της εποχής γίνονταν με τεράστιες προσπάθειες, αν σκεφθεί κανείς τον τρόπο μετακίνησης και το χρόνο.

Το περιοδικό «ΒΟΥΝΟ» το οποίο εξέδιδε για χρόνια το κεντρικό Συμβούλιο, είναι γεμάτο από τις δράσεις του Δραμινού Ορειβατικού Συλλόγου.

Η περίοδος του πολέμου και του εμφυλίου 1940-1949 ανέστειλε τις ορειβατικές δραστηριότητες, όχι όμως και τις επαφές μεταξύ των μελών του. Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, οπότε και δημιουργήθηκε το τάγμα χιονοδρόμων υπό τον Ταγματάρχη Ιωάννη Παπαρόδου, τα μέλη του συλλόγου, τα οποία είχαν αγοράσει σκι από το εξωτερικό, τα προσέφεραν στο Τάγμα.

Στη δεκαετία 1950-1960 τα μέλη πολλαπλασιάζονται και διψασμένα για δράση εξορμούν στην ύπαιθρο και ανεβαίνουν στις κορυφές δίνοντας τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να γνωρίσουν την ελληνική φύση.

Σημαντικά μέλη της Δραμινής Κοινωνίας εντάσσονται στις τάξεις του ορειβατικού και δημιουργούν τις βάσεις για τη μετέπειτα εξέλιξή του.

Το 1958 ιδρύεται σύμφωνα με το καταστατικό ο όμιλος χιονοδρόμων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, οπότε αρχίζει μια άλλη μορφή ορεινής δραστηριότητας, παράλληλη με την ορειβασία, η χιονοδρομία. Τα μαθήματα σκι, οι συμμετοχές σε αγώνες καθώς και η οργάνωση αγώνων, παρέχουν τεράστια εμπειρία στον Όμιλο και δημιουργούν τη βάση, η οποία οδηγεί στη δημιουργία και ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Συνέπεια της ύπαρξης και λειτουργίας του κέντρου και της ανάπτυξης της χιονοδρομίας σε πανελλήνιο επίπεδο είναι οι συμμετοχές από το 1988 και μέχρι σήμερα των πρωταθλητών του Συλλόγου σε ολυμπιακούς αγώνες, σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα, συμμετοχές που οδήγησαν και σε βαλκανικές νίκες. Μια δραστηριότητα των αθλητών του Συλλόγου μας, η οποία αναδεικνύει πρωταθλητές σε όλες τις κατηγορίες ανδρών, εφήβων, παιδων, γυναικών, νεανίδων και κορασίδων και οι οποίοι κυριαρχούν στα ελληνικά πρωταθλήματα.

Το 1960 ο Σύλλογος αποκτά το πρώτο του ορειβατικό καταφύγιο, όνειρο δεκαετιών των μελών του. Το

καταφύγιο «Μπαρτίσεβα» στη βορειοανατολική πλευρά του Βιάλακα, το οποίο ήταν και η αφετηρία εξορμήσεων για το Φαλακρό μαζί με τους Πύργους.

Στη συνέχεια ορειβασία και χιονοδρομία λειτουργούν παράλληλα, τροφοδοτούν με μεγάλο κύρος το Σωματείο και του παρέχουν πανελλήνια πολύ σημαντική θέση μέσα στην ορειβατική οικογένεια.

Στα χρόνια που πέρασαν ο Σύλλογος αλλάζει όνομα γίνεται Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Δράμας και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (ΕΟΧ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).

Ο Σύλλογος αποκτά άλλα δύο ορειβατικά καταφύγια στο Φαλακρό, στις θέσεις «ΧΟΡΟΣ» και «ΚΟΥΡΙ», χάρις στο μεράκι και την προσωπική εργασία των μελών του.

Αναπτύσσει επίσης εκδρομική δραστηριότητα σε χρόνους που ούτε τα ιδιωτικά αυτοκίνητα ήταν πολλά, αλλά και ούτε τα γραφεία τουρισμού είχαν ανάλογη δραστηριότητα. Με τη δράση του αυτή παρέχει την ευκαιρία της σύσφιξης των σχέσεων των μελών και δίνει έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν όλη την Ελλάδα, νησιωτική και μεσογειακή, από την Κρήτη έως τις Πρέσπες και ουσιαστικά πρωταγωνιστεί στην κοινωνική ζωή της πόλης.

Σημαντικό επακόλουθο είναι η οικονομική άνθιση του Συλλόγου, η οποία δίνει την ευκαιρία στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια, με χρηστή διοίκηση, να αξιοποιήσουν την περιουσία του. Η ανταλλαγή του κληροδοτήματος του Νικολάου Δουμπέσα, ευεργέτη του Συλλόγου, με ανάλογο οικόπεδο του Δήμου Δράμας, η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, δηλ. γραφείων του Συλλόγου, η απόκτηση ιδιόκτητου λεωφορείου, για τη μεταφορά των αθλητών του Συλλόγου είναι ενδεικτικά της σπουδαίας εξέλιξης που είχε ο Σύλλογος.

Τεράστιο επίτευγμα του Συλλόγου η δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού η οποία ξεκίνησε το 1965 και εδραιώθηκε επί Νομαρχίας Ανέστη Νικολαΐδη 1974-1981, ο οποίος για τη συμβολή του αυτή ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Συλλόγου.

Η δημιουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου στο οροπέδιο Άγιο Πνεύμα του Φαλακρού υπήρξε όνειρο από το 1936, αναφερόμενο σε δημοσιεύματα της εποχής, σε δελτία τύπου και πρακτικά των Συμβουλίων του Συλλόγου.

Όπως ορισμένα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, έτσι 35 χρόνια μετά μπαίνουν οι βάσεις για να δώσουν σήμερα τη δυνατότητα σε όλους μας να απολαμβάνουμε ένα τουριστικό

χειμερινό παράδεισο, μοναδικό στην Ελλάδα, μεγάλη προσφορά στον τόπο μας, ανεξάρτητα από τα όποια προβλήματα λειτουργίας του, για τα οποία ο ορειβατικός δεν έχει καμία ευθύνη. Με τη δημιουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, ο Σύλλογος αποκτά και το τέταρτο χιονοδρομικό καταφύγιο.

Πολλοί συμπολίτες σ' αυτά τα 80 χρόνια προσπάθησαν ανιδιοτελώς, με τεράστιο προσωπικό κόστος και με ατελείωτη προσπάθεια, το Σωματείο να ζήσει χωρίς να γεράσει και ακόμα και σήμερα να συνεχίσει



Άθως, 1933.



Φαλακρό, 1932.



Όλυμπος, 1936.



Παγγαίο, 1935.

να διαγράφει τη μοναδική ανοδική του πορεία. Από το 1932 μέχρι σήμερα περισσότερα από 2.000 μέλη έχουν εγγραφεί στα μητρώα του Συλλόγου, περισσότεροι από 400 αθλητές έχουν εκδώσει δελτία από το 1980, χρονιά που λειτούργησε το χιονοδρομικό κέντρο.

Στο διάβα των 80 χρόνων του Συλλόγου διοίκησαν από τη θέση του Προέδρου οι Ερνέστος Τουλ πρώτος πρόεδρος 1932-1940, Βασίλειος Πολυζωίδης, Πέτρος Γραμμενίδης, Αντώνιος Καστρινός, Ιωάννης Καπάτσος, Γεώργιος Καρακατσάνης, Νικόλαος Σοφούλης, Αναστάσιος Πέτρου, Σταύρος Κεβόρκ, Γεώργιος Ιωάννου, Θέμης Καναράς, Κωνσταντίνος Κασάπης.

Αυτή τη γενέθλια χρονιά του σωματείου, 24-04-2012 αισθάνθηκα την ανάγκη της περιληπτικής καταγραφής της ιστορικής του διαδρομής και της υπενθύμισης των δράσεων του ορειβατικού συλλόγου Δράμας. Αποτελεί ελάχιστη τιμή σε όσους συμμετείχαν, προσπάθησαν, μόχθησαν, ίδρωσαν με οποιονδήποτε τρόπο ή θέση, γράφοντας μια πραγματική ιστορία, την ιστορία του ΕΟΣ Δράμας, που είναι ουσιαστικά και τμήμα της ιστορίας της πόλης μας και των ανθρώπων της.

ΘΕΜΗΣ ΚΑΝΑΡΑΣ (τέως πρόεδρος ΕΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)

Σμόλικας, 1939.



Ρόδος

Καλησπέρα σας.

Στο περιοδικό Κορφές, στο τεύχος 216, διάβασα με ενδιαφέρον το τετρασέλιδο αφιέρωμα για τα βουνά της Ρόδου. Είναι γεγονός ότι οι Ροδίτες δεν δίνουν μεγάλη σημασία στον ορεινό τουρισμό που θα μπορούσε να έχει το νησί, αν και τα οφέλη που θα είχαν θα ήταν αρκετά.

Ωστόσο στη σελίδα 26 όπου ξεκινά το άρθρο "Πεζοπορία και αναρρίχηση στο νησί του ήλιου" ο αρθρογράφος αναφέρει ότι στα βουνά της Ρόδου "Ο ορειβάτης δεν θα πατήσει ποτέ χιόνια εδώ". Πράγματι, στη Ρόδο σπανίζουν οι ημέρες με χιόνι στα ορεινά, αλλά δεν απουσιάζουν εντελώς.

Μια ματιά στα παρακάτω 4 βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο youtube.com είναι ενδεικτικά.

<http://www.youtube.com/watch?v=CkD4HwBfkWQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=yj1JlhQLEZM>

<http://www.youtube.com/watch?v=UTG4XPdA6Yo>

<http://www.youtube.com/watch?v=gkFEP0RzgmI>

Φέτος μάλιστα το χειμώνα 2012 νιφάδες κατάφεραν να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και στην ημιορεινή Ψίνθο (μαρτυρία μόνιμου κατοίκου).

Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας! Ευχές για μια καλή ορειβατική χρονιά 2012-2013!

Με εκτίμηση,

Καντάς Κωνσταντίνος
(μόνιμος κάτοικος Αθηνών -
ιδιαίτερη πατρίδα Ρόδος)

μετάβαση IS BACK



Υπεύθυνος: Γιάννης Χολέβας www.kayakmetavasi.gr info@kayakmetavasi.gr τηλ. 6944 656 029



αθλητική & ψυχαγωγική
εκπαίδευση

ΚΑΥΑΚ (αρχαρίων, μέσου επιπέδου,
προχωρημένων, experts, ribyboat,
ποτάμια στο εξωτερικό κ.α)



ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ορεινικών νερών
της Rescue 3 International

ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΝΘΩΝ RAFTING
& πιστοποιήσεις της Διεθνούς
Ομοσπονδίας rafting