



ταξίδι στην

Κίνα

Κείμενο-φωτό: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αναβάσεων εξωτερικού του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, πραγματοποιήθηκε από 24 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου το προγραμματισμένο ταξίδι στην Κίνα. Ταξίδι πολιτιστικού και πεζοπορικού ενδιαφέροντος.

Στις 24 Ιουλίου λοιπόν ομάδα 14 ατόμων από τον Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και άλλους ορειβατικούς της Ελλάδας, ξεκίνησε με προορισμό το Πεκίνο, την πρωτεύουσα της Κίνας.

Πρώτη επίσκεψη σε ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της απέραντης Κινεζικής αυτοκρατορίας, το Σινικό Τείχος. Το μοναδικό ανθρώπινο έργο το οποίο είναι ορατό από το διάστημα. Άρχισε να κτίζεται το 221 π.Χ. στα χρόνια του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας Σι Χοάνγκ. Παρά την αφόρητη ζέση και την πολλή υγρασία η ομάδα περπάτησε ένα μεγάλο κομμάτι του τείχους.

Η σημερινή πόλη του Πεκίνου, με πληθυσμό 13 εκατομμύρια κατοίκους, έχει μετατραπεί σε μία μοντέρνα μεγαλούπολη με μοντέρνες κατοικίες και φαρδιές λεωφόρους. Όλοι οι παγκοσμίως γνωστοί εμπορικοί οίκοι βρίσκονται εδώ. Παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να μη θαυμάσει την ιστορία της μέσα από τα μνημεία της και τα παραμυθένια κτίσματά της. Η παγκόσμια γνωστή πλατεία Τιεν Αν Μεν, η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο, το Εθνικό μουσείο, η περίφημη απαγορευμένη πόλη με το παλάτι, που υπήρξε αυτοκρατορική κατοικία από το 1402 έως το 1912, με τα 9999 δωμάτια και τα θερινά ανάκτορα πλαισιωμένα από τη λίμνη των ονείρων, όλα έργα αφάνταστης αρχιτεκτονικής τελειότητας και ομορφιάς.

Στη συνέχεια του ταξιδιού η ομάδα επιβίβαστηκε σε ταχεία αμαξοστοιχία με προορισμό την πόλη Σιάν στη νότια Κίνα. Στην πόλη αυτή το 1974, από κάποια τυχαία ανασκαφή ενός χωρικού, αποκαλύφτηκε ο περίφημος Πήλινος Στρατός, με τους χιλιάδες πήλινους στρατιώτες που κατασκευάστηκε πριν από 2300 χρόνια για να συνοδεύσουν στο νεκρικό του ταξίδι το μεγάλο αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουανγκ Τι. Στην περιοχή της πόλης ΣΙΑΝ βρίσκεται και το όρος Λι, όπου έγιναν κάποιες πεζοπορικές διαδρομές. Να σημειωθεί ότι σε αυτό το βου-

νό υπάρχουν ειδικές διαδρομές, χαραγμένες σε πολύ δύσκολα και απόκρημνα περάσματα με ειδικές ασφαλίσσεις για πολύ ριψοκίνδυνους ορειβάτες, οι οποίοι όμως μπορούν να θαυμάσουν μία εκπληκτική θέα.

Η επόμενη πτήση φέρνει την ομάδα ακόμα πιο νότια στην πόλη Τσονγκτσίνγκ και από εδώ οδικώς στη μεγαλούπολη Νταζού, με τα περίφημα, διακοσμημένα με έργα τέχνης, σπήλαια, εμπνευσμένα από το Βουδισμό, τον Κομφουκίανισμό και τον Ταοϊσμό. Τα σπήλαια αυτά βρίσκονται στη λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-



ρονομιάς της UNESCO. Από εδώ αρχίζει ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς και περιπέτειας μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, διασχίζοντας ένα μεγάλο μέρος του ποταμού Γιανγκτσέ, του μεγαλύτερου της Ασίας. Σχεδόν 4500 χιλιόμετρα. Ένα μοναδικής ομορφιάς ταξίδι, με τρία φαράγγια (Κουτάνγκ, Βου, και Φενγκντού) Οι εικόνες κατά μήκος του ποταμού θυμίζουν τα Σκανδιναβικά φιόρδ. Υπήρχε η δυνατότητα οι πεζοπόροι να κατεβαίνουν από το πλοίο και να περπατούν στα φαράγγια. Στα στενότερα περάσματα του ποταμού η επιβίβαση γινόταν σε μικρότερα σκάφη και σε ακόμη πιο στενά σε παραδοσιακές βάρκες από όπου η επαφή με τους ντόπιους ήταν πιο εύκολη και η γνωριμία με τον τρόπο ζωής τους πιο άμεση.

Ύστερα από 3 ημέρες η κρουαζιέρα τελειώνει στο Γιτσάνγκ όπου γίνεται επίσκεψη στο μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα του κόσμου το οποίο παράγει ενέργεια 18 γιγαβάτ!

Επόμενος σταθμός η Σανγκάη. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Κίνας (16 εκατομμύρια). Η κάποτε αμαρτωλή πόλη των αρχών του αιώνα έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο οικονομικό κέντρο. Πολλά τα θαυμαστά εδώ. Περπάτημα επί ώρες στα δαιδαλώδη δρομάκια της China Town με τους περίφημους κήπους, στην πολύβουη πλατεία του Λαού, θαυμάζοντας τις ομορφιές αυτής της δυναμικά ανερχόμενης πόλης.

Μετά τις Θουρβώδεις μεγαλουπόλεις η άφιξη οδικώς σε ένα σπάνιο και αυθεντικό χωριό το Τσιτάνγκ, που δεν έχει επηρεαστεί από το τουριστικό πυρετό, είναι ότι καλύτερο.

Εδώ οι ντόπιοι συνεχίζουν να ζουν όπως παλιά. Τα σπίτια τους είναι μέσα στο ποτάμι όπου το νερό του ποταμού είναι για όλες τους τις ανάγκες. Εγκαταλείποντας το Τσιτάνγκ, ένα βράδυ διανυκτέρευση στο διαμέρι της Κίνας, την πανέμορφη πόλη Χανγκ Τσίου, παλιά πρωτεύουσα της Κίνας. Η ομορφιά στο μεγαλείο της. Γύρω από την πόλη η λίμνη Γουέστ πνιγμένη στο πράσινο με όμορφα δρομάκια που σου δίνουν την ευκαιρία να πεζοπορήσεις και να θαυμάσεις τις ομορφιές της. Περιφερειακά της λίμνης μέσα στο νερό υδρόφυτα (λοτοί) με τα πανέμορφα ροζ λουλούδια τους χρησιμοποιούνται για μια απίθανη μαγειρική συνταγή, τέλεια λιχουδιά. Η πόλη αυτή πρωτοκατοικήθηκε από ευρωπαίους οι οποίοι προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις περίφημες φυτείες τσαγιού. Εδώ καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά το τσάι στην Κίνα το οποίο είναι άριστης ποιότητας. Αρκετό περπάτημα γύρω από τη λίμνη και τις απέραντες φυτείες τσαγιού.

Το επόμενο αεροπλάνο προσγειώνει την ομάδα στην Καντόνα. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του Μαργαριταρένιου Ποταμού. Από εδώ ξεκίνησαν τον 19ο αιώνα οι πόλεμοι του Οπίου. Μία επίσκεψη στην αγορά της πόλης, τη λεγόμενη Τσινγκ Πινγκ, αφήνει όλους άφωνους ως προς το τι χρησιμοποιείται στην κινέζικη κουζίνα. Από φιδιά, σκορπιούς, σφουγγάρια, φωλιές πουλιών και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η ανάγκη διατροφής 1,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανάγκασε τους Κινέζους να προβούν σε αυτά τα είδη διατροφής και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Από την Καντόνα με πλοίο Καταμαράν η ομάδα φτάνει στο νοτιότερο μέρος της Κίνας το περίφημο Χονγκ Κονγκ. Εικόνα υπέροχη. Γύρω θάλασσα και στη μέση μία γυάλινη διαστημική πολιτεία. Το νησί των αρωμάτων όπως ερμηνεύεται στην Καντονέζικη διάλεκτο. Πρώην βρετανική πολιτεία. Από το 1997 ανήκει και πάλι στην Κίνα με ειδικό καθεστώς και δικό του νόμιμο. Πόλη πανάκριβη, εκεί όπου το χρηματιστήριο ελέγχει την παγκόσμια οικονομία.



Η επιστροφή γίνεται μέσω Κωνσταντινούπολης, όπου η ομάδα έχει την ευκαιρία να παραμείνει 12 ώρες και έτσι να περιουδεύσει με καράβι στα στενά του Βοσπόρου, να κάνει ένα προσκύνημα στην Αγία Σοφία και να περπατήσει στην πανέμορφη τούρκικη και αιγυπτιακή αγορά. Επιστροφή από αυτό το ταξίδι με πολύ κούραση. Ταξίδι περιπέτειας και γνώσης. Ομορφιάς και θαυμασμού. Όχι υψηλών κορφών και διασχίσεων βουνών.

Εδώ τελειώνει ακόμα ένα ταξίδι του ΕΟΣ Αχαρνών. Σαν αρχηγός της ομάδας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλα ανεξαίρετως τα άτομα που συμμετείχαν στην εξόδρμηση. Τη Σοφία Χουλιάκη και το Δημήτρη Πολιτάκη από τον ΕΟΣ Ηρακλείου Κρήτης, τον αγαπητό Διονύση Κάραλη από τον Πύργο, το ζεύγος Έφη και Γιώργο Μασουριδή, τη Σοφία

Φερμάνογλου, την Ειρήνη Ρούσου και την αγαπητή Παναγιώτα Κατσουρίνη τη γιατρό μας, τη Δήμητρα Δασκαλοπούλου, την οδοντίατρό μας Ελένη Λύκου, την αγαπητή μας φίλη Άννα Πάρκινς, που είναι πάντα μαζί μας στα μεγάλα ταξίδια, τον φίλο Παναγιώτη Κατσαμπάνη και το Γιώργο Σουρλή. Θα πρέπει να αναφερθώ και σε ένα άψογο επαγγελματικά και πολύ φιλικό άτομο, την Ξεναγό μας τη Σοφία Καστρά, η οποία μας φώτισε πραγματικά με τις γνώσεις και τον άψογο μεταδοτικό τρόπο της.

Να είστε όλοι καλά παιδιά και πάντα να ανταμώνουμε στα ταξίδια μας είτε αυτά είναι στα βουνά είτε σε μακρινές χώρες. Ο πατέρας μου έλεγε «ο πλούτος του ανθρώπου είναι τα ταξίδια».

Ραντεβού την επόμενη φορά

