

Επιμελείται  
ο ΑΡΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
aritho@otenet.gr

# 7 γίγαντες 7 προκλήσεις 1 θρύλος

03/04/2013

Red Bull

**Ο** Stefan Glowacz κατακτά το μυστηριώδες σύμπλεγμα βράχων, γνωστό ως οι "Επτά Γίγαντες".

Ο Stefan Glowacz ταξίδεψε πρόσφατα στη Σιβηρία, στις παγωμένες εκτάσεις του απομονωμένου οροπεδίου Man-Puru-Ner στη Δημοκρατία της Κόμι, για το καινούργιο του project, το "Red Bull 7 Giants" και έγινε ο πρώτος αθλητής που κατάφερε να ανέβει σ' αυτό το μυστηριώδες σύμπλεγμα βράχων.

Οι "Επτά Γίγαντες" είναι ένα μυστήριο σύμπλεγμα βράχων, σε ύψος 30 μέτρων πάνω από το οροπέδιο του Man-Puru-Ner, σε ένα απομακρυσμένο σημείο των Ουραλίων Ορέων.

Ο θρύλος λέει, ότι οι τεράστιοι αυτοί βράχοι που μοιάζουν να στέκονται όρθιοι, κάποτε ήταν τα μέλη μιας επαμελούς οικογένειας γιγάντων, οι οποίοι τρομοκρατούσαν την περιοχή και μετατράπηκαν σε πέτρινα αγάλματα από ένα πανίσχυρο μάγο. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν αυτούς τους Γίγαντες στο παρελθόν», εξηγεί ο Glowacz. «Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι πώς θα ήταν να φθάσω σ' αυτούς τους μυστηριώδεις βράχους, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που η σκληρή φύση του νότου είναι πάρα πολύ όμορφη. Κάπως έτσι γεννήθηκε το project Red Bull 7 Giants».



Παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία της καθαρής ορειβασίας, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής αναρρίχησης, επέμενε να πραγματοποιήσει μια παραδοσιακή, δύσκολη αποστολή στο οροπέδιο αντί να επιλέξει τον εύκολο δρόμο. «Ένα ελικόπτερο μπορεί να σε πάει σε οποιοδήποτε μέρος μέσα σε λίγες μόνο ώρες, αλλά χαλάει όλο το νόημα της αποστολής που θέλω να ολοκληρώσω. Επίτηδες αρνούμαι τεχνική βοήθεια - το να πας πετώντας στο σημείο δεν σου προκαλεί την ίδια ευχαρίστηση με το να φτάσεις την απομονωμένη περιοχή μόνος σου,» σχολιάζει ο Βαυαρός, που παρά τα 48 του χρόνια παραμένει ένας από τους πιο προοδευτικούς αναρριχητές και ορειβάτες του κόσμου.

Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρώτη του προσπάθεια το Νοέμβριο του 2012, εξαιτίας των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και του τραυματισμού ενός μέλους της ομάδας του. Οι καιρικές συνθήκες όμως δεν ήταν με το μέρος του Glowacz ούτε στη δεύτερη προσπάθειά του το Φεβρουάριο του 2013: «Ξεκινήσαμε από την απομονωμένη πόλη Inxel. Το ταξίδι ήταν πολύ απαιτητικό, κυρίως εξαιτίας του καιρού - μερικές μέρες η θερμοκρασία έπεφτε κάτω από τους -45 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς ανέμους. Μας πήρε σχεδόν εφτά μέρες για να φτάσουμε στο οροπέδιο με τα skí και δύο ακόμα μέρες για την αναρρίχηση στο «Μεγάλο Αδερφό», το μεγαλύτερο από τους Επτά Γίγαντες. Το Man-Puru-Ner είναι ένα μοναδικό μέρος και ήταν μια απίστευτη εμπειρία που μπόρεσα να το επισκεφτώ».

**Η ταινία για το project  
“Red Bull 7 Giants” θα κυκλοφορήσει  
το φθινόπωρο του 2013.**





# Ramis Rock

1



νέα  
μεγάλη  
διαδρομή  
πάνω  
από το  
Λεωνίδιο



# Τ

ο Σάββατο 27 Απριλίου 2013 οι φημισμένοι αναρριχητές Claude και Yves Remy από την Ελβετία, μαζί με το συνεργάτη τους Christophe Simeon σκαρφάλωσαν τα 200 μέτρα της ορθοπλαγιάς του Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, τη νέα αναρριχητική διαδρομή (Ramisi Rock). Τη νέα διαδρομή η οποία βρίσκεται δεξιά από τη σημαία και το "Πιλιέ της Φωτιάς", εξόπλισαν και καθάρισαν τις προηγούμενες ημέρες.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια των τριών αναρριχητών και τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό στην κορφή. Ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και βίντεο από την πρώτη ανάβαση μπορείτε να δείτε στο <http://roulithragr.blogspot.gr/2013/04/video.html>

Η διαδρομή εξοπλίστηκε με ραπέλ από την κορφή και χρειάστηκαν τρεις ημέρες σκληρής εργασίας πάνω στο βράχο.

Η νέα αυτή διαδρομή πολλαπλών σχοινιών ανοίχτηκε πολλά χρόνια μετά τις διαδρομές παραδοσιακής αναρρίχησης που έχουν ανοιχτεί στην επιβλητική ορθοπλαγιά. Είναι η πρώτη καθαρά σπορ διαδρομή και ελπίζουμε να δώσει το έναυσμα για πολλές ακόμα παρόμοιες διαδρομές.

**Πρόσβαση από το Λεωνίδιο:** 40 λεπτά περπάτημα. Το μονοπάτι είναι απότομο και όχι καλά σηματοδοτημένο.

**Πρόσβαση από την κορφή:** Από το Λεωνίδιο ακολουθείστε το δρόμο για τη Βασκίνα και παρκάρετε κοντά στη στάνη και τη μεγάλη σημαία που βρίσκονται στο οροπέδιο πάνω από την ορθοπλαγιά.

Περπατήστε ως τη σημαία (10 λεπτά) και ακολουθήστε το μονοπάτι αριστερά ως τα κόκκινα σημάδια για 5 ακόμα λεπτά. Συνολικά 15 λεπτά.

Από εκεί κάνετε 5 ραπέλ, σηματοδοτημένα με κόκκινα σημάδια στην κορφή:

40 μ., 50 μ., 25 μ., 30 μ., 35 μ.

Η ορθοπλαγιά σε αυτό το σημείο είναι κάθετη και έχει περίπου 200μ ύψος.

**Χρήσιμα υλικά:** Ένα σχοινί 100μ ή δυο 50μ και 14 σετάρια και κράνος.

**Εποχή:** Επειδή ο ήλιος χτυπά αλύπητα τη νότια αυτή ορθοπλαγιά, καλύτερη εποχή για αναρρίχηση είναι από Νοέμβριο έως και Απρίλιο.

P1: 6b 40μ. Σκαρφαλώστε επάνω και ελαφρώς αριστερά. Μαύρος και γκριζός τοίχος με πολλά πιασίματα. Ρελέ σε πατάρι.

P2: 6c 2ρα (7a) 35μ. Τραβέρσα δεξιά, τεχνικό crux, στη συνέχεια επάνω 6c. Ρελέ σε πατάρι. Η δυσκολία είναι 7a για ελεύθερη εκτέλεση. Μπορεί να γίνει ωστόσο και τεχνητά.

P3: 6c 30μ. Σκληρή αρχή και ζιγκ ζαγκ για ένα μικρό αρνητικό κομμάτι. Πατάρι.

P4: 6b+ 35μ. Δύσκολη, αλλά όμορφο τέλος σε κάθετο τοίχο με ωραία πιασίματα. Μικρό πατάρι.

P5: 6c 25μ. Δεξιά διαγώνια τραβέρσα, περνάμε το πιλιέ και μετά πλάκα. Μικρό πατάρι.

P6: 6c 35μ Ένα μικρό δίοδρο με δάχτυλα, στη συνέχεια πλάκα ως την κορφή. Ρελέ στην κορυφογραμμή.

**Επιστροφή:** 15 λεπτά ως το πάρκινγκ.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν γύρω στα 100 βύσματα για τη διάνοση της Ramisi Rock. Είναι ακόμα λίγο βρώμικα αλλά αναμένεται να καθαρίσει καλύτερα μετά από λίγες βροχές και επαναλήψεις.



**1. Ο Yves Remy στη δυσκολότερη δεύτερη σχοινιά της Ramisi Rock 7a.**

Φωτο: Claude Remy

**Η εντυπωσιακή τραβέρσα στην πέμπτη σχοινιά της διαδρομής.**

Φωτο: Claude Remy