



ταξίδι για καγιάκ στη Σλοβενία



“Το ταξίδι όπως και η αγάπη εκφράζει μια απόπειρα να μετατρέψεις το όνειρο σε πραγματικότητα”

Κείμενο: **ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ**
Φωτό: **ΣΙΜΟΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ,**
ΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Φίλες και φίλοι καγιάκερς, ελπίζω να είχατε ένα τέλειο καλοκαίρι καγιακικό ή μη, σημασία έχει να περάσατε καλά με αγαπημένα σας πρόσωπα!!!

Σας αφήνω στο άρθρο που θα σας ταξιδέψει στη Σλοβενία και συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο “must” καγιακικούς προορισμούς την κοιλάδα του Soca. Οι φωτογραφίες θα σας πείσουν!!!

Εύχομαι καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα με πολύ καγιάκ!!!

Να περνάτε πάντα καλά!!!

Γιάννης Χολέβας



Ερχόμενοι από μια εβδομάδα καγιάκ στην πίστα φυσικής ροής στη Λυόν (Sault Brenaz) και περνώντας από τη Βερόνα για επίσκεψη του μπαλκονιού της Ιουλιέτας, φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας τη Σλοβενία και συγκεκριμένα το Bovec (δευτερο και τελικό προορισμό του Ευρωπαϊκού ταξιδιού που είχαμε σχεδιάσει για το φετινό καλοκαίρι).

Δυο ημέρες για prescouting, με πολύ χαμηλή στάθμη νερού και την Κυριακή 25/08 (τρίτη ημέρα) ταξιδέ-

ψαμε για τη Βενετία, να παραλάβουμε το Σίμο και τη Μαρίνα αλλά και να δούμε από κοντά αυτή την υπέροχη πόλη (πιο πολύ οι μικροί της παρέας).

Με την πολύ υγρή πρόβλεψη του καιρού να μην επιβεβαιώνεται (ισχυρή βροχή) και έτσι να έχουμε συννεφιά και ηλιοφάνεια, περάσαμε μια πολύ ωραία ημέρα, γυρίζοντας αρκετά σοκάκια, πολλές γέφυρες και φυσικά τεστάροντας το τοπικό πλωτό μέσο, τη γόνδολα.

Η επιστροφή μας στο Bovec, με πολύ βροχή και αυτή τη φορά η πρόβλεψη της μετεωρολογικής έπε-

σε μέσα (ισχυρές βροχές και καταιγίδες), με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού από την Κυριακή το μεσημέρι να αυξάνεται.

Δευτέρα 26/8, πρώτη ημέρα καγιάκ!

Μετά από πολύ διεργασία στα μαγαζιά με εξοπλισμό καγιάκ, για τις φθηνότερες τιμές και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες φθάσαμε το απόγευμα να επιχειρούμε το slalom course (διαδρομή ενός χιλιομέτρου με rock garden, αρκετή υψομετρική διαφορά, δυσκολία μέχρι IV (-),

και μέτρια στάθμη νερού). Κατευθείαν στα δύσκολα, αλλά τα δύο από τα τέσσερα μέλη της ομάδας (Μία και Ίλ-λια) ήδη προπονημένα από τη Γαλλία και τα άλλα δύο (Σίμος και Μαρίνα) δεν τους φοβήθηκα. Τέλειο τμήμα του ποταμού, μπορείς να επιθεωρήσεις όλα τα περάσματα μέσα από το σκάφος ή από την ακτή και με εύκολη πρόσβαση για μεταφορά του σκάφους από την όχθη, σε περίπτωση που δεν θέλεις να περάσεις ένα πέρασμα.

Αδρεναλίνη στο φουλ, αλλά η ομάδα ανταπεξήλθε περίφημα!!! Επιστροφή στο σπίτι μας να γευτούμε τις μπριζόλες με πουρέ που είχε ετοιμάσει για δείπνο η Ντόρα μας.

Τρίτη 27/08, δεύτερη ημέρα καγιάκ!

Το μενού είχε Upper Soca, από Velita Korita, μέχρι την είσοδο του φαραγγιού.

Ψιλόβροχο, με απείρου κάλλους φαράγγι στην είσοδο του ποταμού, το οποίο διασχίσαμε ανάποδα για να το θαυμάσουμε και μετά συνεχίσαμε στο ήσυχο τμήμα του ποταμού για να συναντήσουμε τα δύο rock gardens (το πιο γνωστό του πολυβολείου). Ανασυγκρότηση και έλεγχος των περασμάτων μέσα από το καγιάκ, υλοποίηση και πολλά χαμόγελα. Η κλασική πτώση δεξιά, με την ιδιαίτερη είσοδο, "τις πολύ μαλακές γραμμές" και dope! Μετά από ένα περίπου χιλιόμετρο σταματήσαμε για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για είσοδο στο ποτάμι την αυριανή ημέρα στη σημερινή έξοδο μας. Έξι χιλιόμετρα διαδρομής με δυσκολία I - III (+), με μέτρια στάθμη νερού.



1. Η Ίλλια Αντωνάκη στο πρώτο πέρασμα της Οτονα
2. Οτονα = Σίμος Κοτσίνης
3. Γιάννης Χολέβας και Κυριάκος Βιδάλης στην Οτονα
4. Μοναδική παρέα.. στην μοναδική Βενετία
5. Στο τέλος του slalom course με τρελλή διάθεση μετά από τέσσερις ημέρες καγιάκ
6. Μαρίνα Ανυφαντή στο τέλος του περασματος του φαραγγιού
7. Συζητώντας το πέρασμα της εισόδου στο φαράγγι



8



Τετάρτη 28/08, τρίτη ημέρα καγιάκ!

Ηλιόλουστη ημέρα και το φαράγγι του Upper Soca, μας περίμενε!!! Είσοδος γρήγορα και σε τριακόσια μέτρα το φαράγγι μπροστά μας. Eddy αριστερά, έξοδος από τα σκάφη και περπάτημα για επιθεώρηση του περάσματος σε όλη τη διαδρομή του φαραγγιού, βλέποντας και την κατεστραμμένη πεζογέφυρα στη μέση του φαραγγιού, από τη μοναδική πλημμύρα του τελευταίου χειμώνα (πριν εκατό χρόνια είχε ξαναγίνει τόσο μεγάλη).

Πολύ συζήτηση στην είσοδο του φαραγγιού, «για την είσοδο του φαραγγιού», όπου ήταν και το κυρίως πέρασμα, αλλά άψογη εκτέλεση από όλη την ομάδα (διαφορετικές διαδρομές, με σωστές αντιδράσεις) και τρελά χαμόγελα επιτυχίας. Το υπόλοιπο μισό του φαραγγιού ολοκλήρωσε στο μυαλό μας, τη μοναδική ομορφιά της ημέρας. Μετά το φαράγγι, μικρές σκάλες και στροφές για περίπου ενάμιση χιλιόμετρο και αμμουδιές με λευκή άμμο, και καταγάλανο νερό, μας ταξίδεψαν σε

ονειρικές καταστάσεις. Με ήρεμα τμήματα ποταμού φτάσαμε στο Česca, όπου και η έξοδος του σημερινού τμήματος. Πέντε χιλιόμετρα διαδρομής με δυσκολία από I - III (+), αλλά με τη μοναδική ομορφιά του φαραγγιού.

Πέμπτη 29/08, τέταρτη ημέρα καγιάκ!

Η ομάδα «φορτωμένη για από καγιάκ», βρέθηκε να κατεβαίνει το τμήμα του ποταμού από Špreniča II (τελευταίο τμήμα της κλασσικής διαδρομής του rafting). Ιδανική διαδρομή για βελτίωση τεχνικής. Η ομάδα δεν άφησε κανένα eddy που να μην το επισκεφτεί. Μετά από τέσσερα χιλιόμετρα διαδρομής δυσκολίας από I - III (-), κατεβήκαμε και το slalom course, με χαμηλή στάθμη νερού αλλά με πολύ καλύτερη απόδοση (από την πρώτη ημέρα). Μετά από τέσσερις ημέρες καγιάκ και φυσικά τρελή ευχαρίστηση που φαινόταν από τα μεγάλα χαμόγελα όλων μας.

Κλασική επιστροφή για το τρελό δείγμα της Ντόρας!

8. Μια Βιδάλη Αντωνάκη...
πέρασμα φαραγγιού

9. κατεβαίνοντας για την Otoņa

10. Κυριάκος Αντωνάκης
στο ντεμπούτο του ..στη Σλοβενία

11. Μία Βιδάλη Αντωνάκη ...
στην είσοδο του φαραγγιού

12. Mammy and son_both kayakers.

13. Το μότο της εκδρομής...

14. Μαρίνα Ανυφαντή στην έξοδο
του πρώτου περάσματος της Otoņa.

15. Τρελό βανάκι!...

9



10



Παρασκευή 30/08, πέμπτη και τελευταία ημέρα καγιάκ!

Το μενού είχε το τμήμα της Οτονα. Το πρωί βρεθήκαμε να κάνουμε κατάβαση με την Ίλλια για prescouting και το μεσημεράκι όλη η ομάδα μαζί κατεβαίναμε το απότομο μονοπάτι για την είσοδο του ποταμού με τα καγιάκ στον ώμο, έχοντας μαζί μας και τον Κυριάκο Βιδάλη.

Στην είσοδο του ποταμού, έλεγχος του πρώτου κλασσικού περάσματος, επίδειξη από την Ίλλια, επίλυση όλων των αποριών και πραγματοποίηση από το γράφοντα και τον Κυριάκο συγχρόνως. Με ένα eskimo roll στο τέλος του περάσματος από τον Κυριάκο, ο μικρός τρελάθηκε και μου είπε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος και φυσικά του είπα να το ξανακάνει και το έκανε υποδειγματικά! Η ομάδα όλη το ευχαριστήθηκε, και συνέχισε την κατάβαση στο μικρό Αώο (ποτάμι με συνεχή rock gardens, αρκετή κλίση και εύκολη επιθεώρηση περασμάτων μέσα από το σκάφος). Ωραία μέρα, πολύ καγιάκ, και ο καλύτερος επίλογος για το κλείσιμο της εκδρομής. Έξοδος σε παραλία με λευκή άμμο πάλι και μεταφορά των σκαφών για τριάντα μέτρα για να πούμε το τελευταίο αντίο στο Soca. Τέσσερα χιλιόμετρα υδάτινης διαδρομής με δυσκολία από I - III (+), **η τελευταία μας άποψη από την καγιακική Σλοβενία!!!**

Επιστροφή στο σπίτι μας, και εκκίνηση φορτώματος τρέιλερ και αυτοκινήτου για αρκετές ώρες, ώστε να βρεθούμε μεσάνυχτα όλοι μας μέσα στο βανάκι, να ξεκινήσει το ταξίδι επιστροφής με πρώτο σταθμό Ansoha, όπου την περπατήσαμε για λίγο και μετά είσοδο στο καράβι, για να βρεθούμε Κυριακή 1/09 Ελλάδα "φορτωμένοι από καγιάκ και ταξιδιωτικές εικόνες", ώστε να ξεφορτώσουμε τα πάντα στην αποθήκη μεσάνυχτα αλλά γεμάτοι από κέφι.

Το ταξίδι στη μαγευτική κοιλάδα του Soca, είχε τελειώσει και θα ήθελα να ευχαριστήσω:

- Το χορηγό μας **Pharmacy 295** καθώς και τον υποστηρικτή μας **Reginna Stores**, που με τη στήριξη τους υλοποιήσαμε με άνεση το παραπάνω ταξίδι.
- Την **Ντόρα Κοτσαούτη**, που είχε αναλάβει όλη την προετοιμασία της εκδρομής αλλά και το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διατροφικής μας ισορροπίας.
- **Όλους τους συμμετέχοντες στην εκδρομή που άλλοι για πρώτη φορά και άλλοι κατά επανάληψη εμπιστεύτηκαν τη Μετάβαση για το καλοκαιρινό καγιακικό τους ταξίδι!!!**

Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι εξωτερικού, αλλά πιο άμεσα στην πρώτη κατάβαση της σχολής στη χώρα μας!!!



11



12

* Ο Γιάννης Χολέβας είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτής σχολών διάσωσης Rescue 3 International, προπονητής καγιάκ σλάλομ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), της Βρετανικής Ομοσπονδίας (B.C.U.), προπονητής καγιάκ της Βρετανικής Ομοσπονδίας (B.C.U.), και εκπαιδευτής οδηγών ράφτινγκ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ράφτινγκ (I.R.F.) και της Βρετανικής Ομοσπονδίας (B.C.U.).

e-mail: rescue3@rescue3.gr και info@kayakmetavasi.gr



13



14



15