

ανάβαση στις ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ



Κείμενο - φωτογραφίες: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΣ**

Ορειβατικό και πολιτιστικό ταξίδι πραγματοποιήσε στις Ελβετικές Άλπεις και στη Ν. Γερμανία ο γράφων, μέλος του Συλλόγου Πεζοπορίας-Ορειβασίας Τρικάλων, του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων και του ΕΟΣ Αχαρνών από 10 έως 19 Ιουλίου 2015.

Το ταξίδι άρχισε την 10/7 από το Zermatt της ΝΔ Ελβετίας, διεθνές ορειβατικό κέντρο με υψόμετρο 1.620μ. στην καρδιά των Άλπεων. Ο αρχικός σκοπός του γράφοντος να αναρριχηθεί στο θρυλικό Matterhorn δεν πραγματοποιήθηκε, διότι το Zermatt εφέτος εόρταζε τα 150 χρόνια από την αρχική ανάβαση στο βουνό αυτό και το καταφύγιο Hornli ήτο κλειστό για ορειβάτες λόγω των εργασιών φωταγώγησης του βουνού κατά μήκος της διαδρομής ανάβασης.

Κατόπιν αυτού ο γράφων με τον Ιρλανδό φίλο του Marc, που γνώρισα στο Αλπικό Κέντρο και τον Ελβετό οδηγό βουνού Christian την 11/7 πήραμε το τελεφερίκ και την 07.15 π.μ. από τα 3.820μ. στο τέρμα του τελεφερίκ δεθήκαμε με ορειβατικό σχοινί και με κραμπόν στις μπόττες και την ορειβατική αξίνα (πιολέ) ανά χείρας αρχίσαμε την ανάβαση στο όρος Castor, του οποίου η κορυφή είναι στα 4.230μ. Οι αναβάσεις σε σκληρό χιόνι και παγετώνες σε τέτοια ύψη είναι επικίνδυνες, διότι ο παγετώνας δημιουργεί crevasses (κρεβάς), ανοίγματα και ρωγμές μεγάλου βάθους, η πτώση εντός των οποίων ισοδυναμεί κατά κανόνα με θάνατο. Προσεκτικά και πάντα ασφαλισμένοι, αποφεύγοντας ο έμπειρος (και γνωστός μου από άλλη ανάβαση) Christian τις κρεβάς φθάσαμε στην κορυφή την 10.00π.μ., ακολουθώντας με

άπειρη προσοχή μια κόψη και έχοντας παραπλεύρως μας τεράστιες πλαγιές. Ελάχιστοι ορειβάτες βρέθηκαν στη διαδρομή μας και φυσικά όλοι με οδηγό. Την 12.45μ.μ. κατεβήκαμε μέχρι το τελεφερίκ για κατάβαση στο Zermatt.

Στις 12 Ιουλίου ο γράφων αποχαιρέτησε τον Marc που έφυγε για τις Ιταλικές Άλπεις και μόνος του πλέον από το Zermatt (υψ.1.620μ.) ανέβηκε την κορυφή Rothorn, υψ.3.103μ. και κατέβηκε στο Zermatt (ώρες πορείας 8). Η κορυφή δεν έχει χιόνι





αυτήν την εποχή, αλλά το Ρότχορν είναι βουνό εξαιρετικής ομορφιάς με πυκνό δάσος και πλούσιο δίκτυο μονοπατιών, ενώ από τα 2.800μ. και μέχρι την κορυφή υπάρχουν ορισμένα δύσκολα περάσματα βράχου, τα οποία απαιτούν προσοχή και λίγοι περνούν από εκεί.

Ο γράφων όμως στα μονοπάτια των υπωρειών του βουνού συνάντησε δεκάδες πεζοπόρους διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι απολάμβαναν την πεζοπορία τους σ' ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.

Την επομένη αποχαιρέτησα με συγκίνηση για τρίτη (και μάλλον για τελευταία φορά) το αγαπημένο

Zermatt και την Ελβετία και ανεχώρησα σιδηροδρομικά για την πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου Βάδης-Βυτεμβέργης, το πανέμορφο και καταπράσινο Freiburg. Από την περιοχή του Φράμπουργκ και προς βορράν μέχρι το γαλλικό Στρασβούργο το δάσος ονομάζεται Μέλας (Μαύρος) Δρυμός



Πρόγραμμα εξορμήσεων 2105-16

www.trueadventure.gr

Email: info@trueadventure.gr

Διεύθυνση: Λαρίσης 105Α • Τηλ +302421091552

A/A	ΧΩΡΑ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ	ΟΜΑΔΑ MINIMUM	ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗ	ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ	ΑΡΧΗΓΟΣ
1	Τανζανία Kilimanjaro 6895m	19-28 Δεκεμβρίου 2015	2780 ευρώ	6 άτομα, 8 max		ΟΧΙ	ΡΑΙΟΣ
2	Αργεντινή Aconcagua 6962m	Δεκέμβριος 2015 Ιανου- άριος 2016	2250 ευρώ + αεροπορικά	4 άτομα, 8 max			ΜΑΓΙΤΙΣΗΣ - ΡΑΙΟΣ
3	Νεπάλ Everest Base Camp	Πάσχα 2016	1580 ευρώ + αεροπορικά	6 άτομα, 12 max		ΟΧΙ	ΡΑΙΟΣ
4	Ρωσία Elbrus 5642m	Ιούλιος 2016	1990 ευρώ	6 άτομα, 8 max			ΡΑΙΟΣ
5	Κιργιστάν Lenin Peak 7134m	Ιούνιος - Ιούλιος 2016	2220 ευρώ	6 άτομα, 12 max			ΜΑΓΙΤΙΣΗΣ



(Schwarzwald) και είναι παγκοσμίως γνωστό για την έκταση, τον πλούτο του σε χλωρίδα και πανίδα, την ιστορικότητά του, τους θρύλους και τα παραμύθια του. Η ψηλότερη κορυφή του είναι το Feldberg με υψόμετρο 1.493μ. Ο γράφων ανέβηκε το βουνό από ώρα 10.00π.μ. και υψ. 800μ. μέχρι την 11.30π.μ., οπότε έφθασε στην κορυφή. Η όλη διαδρομή όμως διήρκεσε 7 ώρες, διότι κάτω από την κορυφή υπάρχουν πολλές ευχάριστες πεζοπορικές διαδρομές, οι οποίες τραβούν ως μαγνήτης τον πεζοπόρο. Μία από αυτές είναι και ο περίγυρος της ωραιότατης λίμνης Titisee, αληθινό στολίδι της Βάδης.

Η ωραιότερη όμως διάσχιση μου επιφυλάχθηκε από το Μέλανα Δρυμό την 15 Ιουλίου στη διαδρομή Hollentall. 8 ώρες πορείας από 8.30π.μ. έως 16.30π.μ. και από την περιοχή Sonnenmatte (όπου ήταν το κατάλυμά μου) και μέσω του φαραγγιού και ομώνυμου χειμάρου Ravennaschlucht (Ραβέννασλουχτ) και του χωριού Haltenzarten μέχρι το Τίπιζε είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει στον πεζοπόρο ο Μέλας Δρυμός. Στο γράφοντα δύο πράγματα κυρίως έκαναν εντύπωση. Πρώτον το τέλεια σηματοδοτημένο και συντηρημένο δίκτυο μονοπατιών και δεύτερον η μαζικότητα των πεζοπόρων. Πεζοπόροι-μαθητές έως και προχωρημένης ηλικίας, παρέες και ζευγάρια πεζοπορούν μαζικά, ποδηλατούν και χαιρόνται έναν τρόπο ζωής τόσο πολύ διαφορετικό από

το νεοελληνικό, ο οποίος είναι παραδομένος στην υποκουλτούρα του τσίπουρου και του μεζέ και πάνω απ' όλα στο βασιλιά των σπορ στην Ελλάδα, την πολιτική του καφενείου. Ίσως ενοχλώ κάποιους, αλλά από την πέννα μου βγαίνει η πικρή αλήθεια.

Την επομένη αποχαιρέτησα και τη Βάδη και μετέβην στη μεγάλη βαυαρική πρωτεύουσα Μόναχο, μια από τις πρωτεύουσες του όλου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αρχαιολάτρες, ελληνιστές και βαθειά καλλιεργημένοι Βαυαροί βασιλείς στόλισαν επί αιώνες το Μόναχο με μνημεία πολιτισμού και συγκέντρωσαν εκεί πολιτιστικούς θησαυρούς από όλες τις εποχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αρχαία, μεσαιωνική, αναγεννησιακή και νεότερη. Τα αρχαιολογικά μουσεία του Μονάχου βρithουν ελληνικών, ρωμαϊκών και ετρουσκικών αρχαιοτήτων, στα οποία φαίνεται εμφανώς η καταλυτική επίδραση των Ελλήνων επί όλης της Αρχαίας Ιταλίας. Στις πινακοθήκες και στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας φαίνεται επίσης ότι η Αναγέννηση θα ήταν αδύνατη χωρίς την έμπνευση των καλλιτεχνών από την ελληνική Ιστορία και Μυθολογία.

Η Βαυαρία έγινε Δουκάτο το 1180 με πρώτο Δούκα τον Όθωνα Βίτελσβαχ (Wittelsbach) κατά παραχώρηση του Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα, ως ανταμοιβή για τη νομιμότητα και τη βοήθειά του. Ως



γνωστόν, το Πρώτο Γερμανικό Ράιχ ήταν το Καρλομάγνου και διήρκεσε από το 814 έως περίπου το 1500, αλλά ήταν κράτος εικονικό. Οι Δούκες της Βαυαρίας έμειναν πάντα πιστοί στον Καθολικισμό και βοήθησαν τον Αυτοκράτορα πολύ κατά τον Τριακονταετή Πόλεμο, κατά τον οποίο η Γερμανία κατεστράφη εντελώς. Μετά τη Συνθήκη της Βεσπάλιας το 1648 η Βαυαρία έγινε ανεξάρτητο βασίλειο. Η Βαυαρία ενώθηκε αναγκαστικά με την υπόλοιπη Γερμανία (Πρωσία) το 1871 υπό τον Αυτοκράτορα Γουλιέλμο Α' και Καγκελάριο τον περίφημο Μπίσμαρκ, οι οποίοι τότε ανακήρυξαν το Δεύτερο Γερμανικό Ράιχ. Κατά την ήττα του 1918 (Α' Παγκ. Πόλεμος) κατηργήθη η Αυτοκρατορία και μαζί το βασίλειο της Βαυαρίας (το Τρίτο Ράιχ καλύτερα να μην το θυμόμαστε ούτε αυτοί, ούτε εμείς).

Επιστρέφοντας ήταν επιβεβλημένη μία επίσκεψη στα κάστρα Hohenschwangau του Μαξιμιλιανού Α' και Neuschwanstein του Λουδοβίκου Β', κοντά στην πανέμορφη κωμόπολη Fussen, καμάρια της Βαυαρίας με καλλιτεχνικούς θησαυρούς, πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Μου δόθηκε επίσης η ευκαιρία για μια ωριαία πεζοπορική διαδρομή (την τελευταία) γύρω από την όμορφη λίμνη Swansee (η Λίμνη των Κύκνων).

Αποχαιρέτησα τη Νότια Γερμανία πλήρης εικόνων και αρίστων εντυπώσεων. Μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά σ' αυτό το τρίτο ταξίδι στη χώρα αυτή τον τρόπο ζωής της γερμανικής υπαίθρου, τρόπον επιμελούς, εργατικού, καθαρού. Οι Γερμανοί είναι ήρεμοι, φιλικοί, φιλόξενοι και με περισσή ευγένεια. Πιστεύω ότι η καταφορά ορισμένων ανενημέρωντων Ελλήνων εναντίον αυτού του πολιτισμένου λαού είναι άδικος. Δεν άκουσα αυτές τις ημέρες ούτε έναν κακό λόγο κατά της Ελλάδος, απεναντίας έχουν καλή διάθεση απέναντί μας και όντως θέλουν να μας βοηθήσουν. Ως ταξιδευτής οφείλω να είπω την αλήθεια. Κατά τα άλλα, συνιστώ σε όλους ένα πεζοπορικό ταξίδι στο Μέλανα Δρυμό, το δάσος των θρύλων.



Children ski school
www.skiclubeosa.gr

Ακαδημία ski για παιδιά, αρχάριου, μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου.

Η σχολή παρέχει:

Εξοπλισμό • Εκπαίδευση

Μεταφορά προς και από τον Παρνασσό
 Συνοδεία • Αθλητική εξέλιξη.

Υπεύθυνος σχολής: Θάνος Παναγιώτου

Τηλ: 6937 337223

Email: thanoseosa@windtools.gr